

Beste mensen,

vorige week heeft Desmond Dijk een lied gestuurd over Mattheus 24, daarin wordt gesproken (gezongen) over zware tijden die deze wereld zal meemaken. Jezus sprak daarover met zijn leerlingen toen ze hem vroegen wat de toekomst zou brengen.

Het gaat er hier om, mensen niet bang te maken maar ervoor te zorgen dat ze waakzaam blijven en moed krijgen.

Het volgende hoofdstuk, Mattheus 25 gaat over waakzaam zijn.

Het is een van de laatste redevoeringen van Jezus voordat hij gevangengenomen zal worden.

Hoe zullen de leerlingen van Jezus verder moeten als hij niet meer zo dicht bij hen is, als toen ze met hem door het beloofde land wandelden en hij wonderen deed. Kunnen de leerlingen wel op eigen benen staan, zijn ze daar niet te zwak voor? Zijn mensen als Petrus en Thomas niet te wankelmoedig, en hoe zouden wij zijn? We willen Jezus wel navolgen, maar kunnen we het wel?

In Mattheus 25 gaat het over 3 gelijkenissen:

Over: de verstandige en de domme meisjes: hebben we genoeg reserve?

over: wat doe je met je talenten?

en over de schapen en de bokken: hoe volg je Jezus na?

Eerst gaat het over een bruiloft in Midden-oostenstijl, over meisjes die met olielampjes het bruidspaar tegemoet gaan. Het zijn andere bruiloften dan bij ons, waar datum en tijd precies geregeld zijn. Hier is de tijd van de bruiloft onbekend. De meisjes hebben olielampjes bij zich, 5 met en 5 zonder reserveolie. Als het feest daar is zitten degenen die niets extra's bij zich hebben zonder. Het gaat er over, heb je nog iets voor moeilijke tijden. Dan kun je het volhouden. De meisjes met olie zijn niet hulpeloos als het grote gebeuren daar is. Olie is hier brandstof, geloofsbrandstof. De Heilige Geest wordt wel met olie vergeleken, kracht van boven, de band met God. Op eigen kracht raken we aan het eind van ons Latijn: Heilige Geest mag je hamsteren.

Bij de gelijkenis van de talenten gaat het over iemand die denkt dat hij de problemen van het leven toch niet aankan en bij voorbaat de moed opgeeft. Ga eens kijken wat je kunt!

Bij de gelijkenis van de bokken en schapen gaat het over de navolging van Jezus: wat kunnen we in ons leven doen, wat voor taken en mogelijkheden hebben we?

Probeer maar iets te betekenen voor degenen die het minder hebben dan jij, als je dat doet heb je iets voor Jezus gedaan.

Aan de ene kant wordt gevraagd stand te houden in uitzonderlijke situaties, dan zeg je misschien: dat is te veel gevraagd, dat kan ik niet.

Aan de andere kant wordt gezegd: zorg dat je met God in verbinding blijft, gebruik je talent en heb oog voor je naaste! Daar heb je waarschijnlijk wel je handen vol aan, maar dat is blijkbaar de manier waarop je gelovig stand kunt houden.

Hoe het de komende tijd zal gaan weten we niet, maar alert en waakzaam zijn en Jezus navolgen in de gewone dingen is denk ik de manier van standhouden. Dat zal met vallen en opstaan gaan.

Heer geef olie in onze lamp, geef ons geloof en geef ons hoop en verwachting: vertrouwen tegen alle wanhoop in!

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk