

Eén van de vruchten van de Geest is lankmoedigheid oftewel geduld.

Bij de huidige lockdown wordt het geduld van de mens danig op de proef gesteld. Dat is voor vele moeilijk te aanvaarden maar het is niet anders. We leven in een snelle (economische) wereld waarin tijd een belangrijke rol speelt. En naarmate de tijd, tijdens deze periode, vordert komt er steeds meer weerstand en het vertrouwen van de mens in de samenleving wordt ook minder. Slechte vooruitzichten e.d. En het duurt reeds (pas) vier maanden. Frits schreef onlangs nog: *‘Wat duurt het lang.....’*

Over geduld gesproken! Weet je wie er meer als een jaar in een lockdown heeft vertoefd? Je raadt het al. Noach met z'n gezin! (lees Genesis 7 en 8).

Deze rechtvaardige werd geroepen door de Here God toen hij 480 jaar oud was om een ark te bouwen. Deed er, waarschijnlijk in samenwerking met z'n familie (totaal acht personen) 120 jaar over. De ark werd gebouwd naar de maatvoering die de Here God aan Noach had gesteld.

De reden van het bouwen van de ark was de situatie van de toenmalige samenleving. Deze is te vergelijken met de huidige samenleving (lees de uitspraken van Jezus in o.a. Mattheüs 24:37-40).

De Here God was met Noach! Noach vertrouwde op de Here God. Toen de ark klaar was, Noach was 600 jaar, sloot de Here God de deur en ging de familie, samen met vele dieren (zeven paar en één paar) in een lockdown. Het ging regenen. Tezamen hebben ze vele maanden rondgedobberd. Daarna, toen het water ging zakken bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat. Na bij elkaar een jaar in de ark vertoefd te hebben mocht de familie naar buiten. Dat waren voor hun bijzondere tijden.

En vergeet niet dat de Here God in deze gehele periode met hen was!

Laten ook wij, in deze bijzondere tijden, weten dat de Here God met ons is en dat we vertrouwen op Hem. In de Bijbel zijn vele verzen opgetekend die met vertrouwen te maken hebben bijvoorbeeld Psalm 37:3-5. *‘Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid; verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken’.*

De Here God is mét ons! Heb dus vertrouwen! Alles komt weer goed!

Rob Busser