

Beste mensen,

In het begin van de Bijbel staat dat God hemel en aarde schiep. Verder gaat het er dan over dat de aarde de ruimte voor de mensen wordt om daar te leven. God is Heer van hemel en aarde: onze Vader in de hemel, Uw wil geschiedt in de hemel en op aarde. Bij de hemel denk je aan de lucht, de wolken en de sterren en aan God en de engelen. De hemel is waar mensen niet zomaar komen kunnen, voor mensen een gesloten boek ondanks ruimtevaart en sterrenkunde.

Toch zouden mensen iets meer van de hemel willen weten. We zouden graag een blik in de hemel willen werpen. De Bijbel laat in het boek Openbaring maar een glimp zien. Die onbereikbare hemel geeft iets van hoop dat er ongekende mogelijkheden zijn, die boven ons verstand gaan. Iets van de eeuwigheid.

Adam is uit aardse materie gemaakt, maar God heeft Zijn Geest in de mens geblazen, Zijn inspiratie, daarmee werd hij levend. In de mens zit ook iets hemels. Mensen lijken tussenwezens met de voeten op de aarde maar met een verlangen naar de hemel, hebben ze de hemel nodig om op aarde staande te blijven? Een mens is geen engel.

De hemel is het hoogste wat je je probeert voor te stellen. Hoog betekent vaak machtig. Laag zijn heeft minder aanzien, je wilt geen voetveeg zijn. Men streeft naar een hoge positie, van krantenjongen tot miljonair. Mensen willen niet accepteren dat ze aards zijn, laag bij de grond.

We hebben de indruk dat het op aarde vaak niet goed gaat, de mensen modderen maar wat aan, en proberen elkaar neer te drukken.

Soms geven mensen het zoeken naar de hemel op en zeggen: de hemel is gesloten, we kunnen wel bidden, maar hoort God ons wel, bemoeit Hij zich met ons?

De geschiedenis van de torenbouw van Babel gaat over mensen die hogerop willen, met alle macht de onbereikbare hemel willen bereiken. Op eigen kracht lukt het zelfs met deze topprestatie niet.

Toen daalde God af. In de Bijbel gaat het over God die naar de mensen toekomt, van also hoge komt naar omlaag. Hij zoekt verbinding met de mensen, Hij sluit een verbond met Israël. Engelen komen uit de hemel, Hij spreekt door de profeten, die geschiedenis van vallen en opstaan is beschreven.

Jezus was in de hemel bij Zijn Vader, het leek of het contact tussen hemel en aarde onherstelbaar verbroken was, de relatie tussen God en mens. Jezus, Zijn naam betekend redder, dook de diepte in, om ons mensen weer boven water te halen. Hij kwam, zag en overwon, Hij herstelt de verbinding: "Die hemel en aarde verenigt tezaam", zegt een lied.

Jezus is teruggegaan naar de hemel. Tegen zijn leerlingen zei Hij: ik zal jullie niet als weeskinderen aan je lot overlaten. Ik laat jullie niet vallen. Hij is nu in de hemel, wij mensen zijn op aarde met een taak. Nu de verbinding hersteld is mogen we vertrouwen hebben hier op aarde Hem na te volgen: "wat de toekomst brengen moge...". Juist in de hemel komt Hij met alle kracht en macht voor ons op. Zijn Vader is onze Vader in de hemel, die niet los liet het werk dat Zijn hand begon.