

Beste mensen,

Één van de bijzondere dingen aan mensen is dat ze spreken. Door te spreken kun je met elkaar contact hebben. Dat je elkaars klanken kunt begrijpen, je kunt met iemand van gedachten wisselen. Taal is een wonder!

Ook God spreekt, al in het begin bij de schepping zegt God: Laat er licht zijn, en er was licht, een woord dat wonderen doet.

Daarin lijken mensen op God. Maar spreken is niet altijd vreedzaam. Kaïn spreekt tegen zijn broer Abel en slaat hem dood. Het zou mooi zijn als alle mensen elkaar zouden kunnen begrijpen en er een eenheid was: de verenigde volken. Men wil het lied; Alle mensen worden broeders (Alle Menschen werden Brüder), tot het volkslied van het verenigd Europa maken. Bij Babel probeerden de mensen nog eens een grote demonstratie van eenheid te geven, maar dat mislukte en eindigde in een spraakverwarring, men verstond elkaars taal niet meer.

Ook mensen die dezelfde taal spreken praten wel eens langs elkaar heen. Naar elkaar luisteren is een kunst en soms wil men elkaar niet begrijpen.

God zoekt verbinding met de mensen. God sprak met ze in het paradijs; ook toen was luisteren al een probleem. God sprak met Noach toen bijna niemand Hem meer wilde horen. De Verbinding tussen hemel en aarde leek verstoord. God heeft Abraham geroepen. De Hemel bleef de aarde roepen. God heeft een verbond gesloten met het volk Israël, toen de geboden werden gegeven, ook wel de tien woorden genoemd. Het volk Israël denkt bij Pinksteren, dat ze het Wekenfeest noemen (zeven weken na Pasen), aan dat verbond bij de berg Sinaï. God sprak en er was heilig vuur. God sprak door profeten, de Bijbel is ook Gods woord. Jezus heet het Woord van God. Jezus laat Gods hemelse woorden aan ons mensen horen: God is genadig.

Op een mooie Pinksterdag, tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan, gebeurde het dat mensen elkaar weer verstonden, ook al spraken ze van oorsprong verschillende talen, ze begrepen elkaar en God, ze hadden nauwelijks een half woord nodig. Even was het alsof de spraakverwarring verleden tijd was; mensen straalden Gods warmte uit in een koude wereld.

Het is al 2000 jaar geleden, dat Pinksterfeest, en mensen, ook christenen, soms met de beste bedoelingen praten vaak nog langs elkaar heen. En toch, geloven dat God en mensen elkaar weer mogen verstaan, Jezus die de hemel weer verstaanbaar maakt voor de mensenkinderen die ook Gods kinderen mogen zijn. Dat ze niet meer als Kaïn en Abel, maar als kinderen van één Vader als goede broers en zussen in harmonie mogen leven. Zie, hoe goed zal dat zijn, zegt psalm 133.

Want daar gebiedt de Heer zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Ik hoorde iemand vragen: welke taal zal er worden gesproken in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde?

Geantwoord werd: de taal van de Liefde. Ik denk dat dit best eens zou kunnen.