

Beste mensen,

Geloven heeft iets van bidden en werken, het is voor de Sabbat en voor door de week. Sinds de verdrijving uit het paradijs moet er gewerkt worden voor het dagelijks brood. Voor niets gaat de zon op, wie niet werkt, zal niet eten. Er staat ook dat je bij brood alleen niet zult leven, maar ook van Gods Woord (Mattheus 4:4). Is het een luxe je bezig te houden met geestelijke dingen?

Er waren twee zusters, Maria en Martha (Lucas 10:38-42), zij heetten Jezus graag welkom in hun huis.

Als Hij eens bij ons op bezoek kwam, hoe zouden wij Hem ontvangen? Als Hij bij ons is, zijn dan niet Zijn woorden belangrijk, en het geestelijke voedsel dat Hij geeft, en is de rest dan geen bijzaak? Jezus die nabij is en kracht en inspiratie geeft.

Martha wil een goede gastvrouw zijn, zij wil Jezus het beste geven, Maria zit en luistert.

Heb je luxe paarden en werkpaarden? Martha vraagt de Heer haar zuster te berispen dat zij ook eens de handen uit de mouwen steekt. Jezus zegt Martha dat ze bezorgd is over veel dingen maar dat maar één zaak nodig is, en dat de manier van Maria de goede wijze is.

Broers en zussen in de Bijbel verschillen vaak en toch horen ze bij elkaar. Ik denk dat ze hier model staan voor de gemeente. Twee manieren van geloven: bezinning bij het woord van Jezus, of actief zijn voor de goede zaak, leven uit genade, of door goede werken. Er moet toch aangepakt worden in deze wereld, je kunt niet met je handen over elkaar blijven zitten, als de wereld in brand staat en als het ware schreeuwt om goede werkers! Maar zonder bezinning en de inspiratie van Jezus is gemeentewerk zinloos. Er kunnen kathedralen en wereldorganisaties opgebouwd worden, maar een kerkgebouw zonder een levende gemeente is een dood ding. Het gaat om een bouwwerk van levende stenen. Er zijn Maria's en Martha's, Martha moet haar zuster niet wegdrücken omdat ze passief lijkt. In deze tijd weten de actieven niet altijd meer wat ze moeten doen, er zijn nu geen standaardoplossingen. Wat is normaal? De gemeente heeft ook bidders nodig, die Jezus' woorden blijven vertrouwen en verwachten als de Martha's aan het eind van hun Latijn zijn.

Deze tijd na Pinksteren kan ons er weer van bewust maken dat we het niet kunnen volhouden zonder de Geest van God. De inspiratie gaat vooraf aan het werken. En de Geest hoeft niet vruchteloos te zijn, die kan vruchten, resultaat krijgen (Galaten 5:22).

De Sabbat en de rest van de week horen bij elkaar. Sabbat kan inspiratie geven om het werk in de week vol te houden, werken en bidden.