

Beste mensen,

de afgelopen tijd is er vaak over kwetsbaren gesproken. Waarschijnlijk hebben velen, die nooit wat mankeerden zich nu kwetsbaar gevoeld.

In deze dagen loopt men kans ziek te worden aan een kwaal waarvoor nog geen remedie bestaat. Je kunt niet overzien wat er gaande is in het dagelijks leven, men lijkt soms de greep op de gebeurtenissen kwijt, wat zal de toekomst ons brengen?

Activiteiten van allerlei soort waren gepland, agenda's waren voor een jaar al ingevuld. We voelden ons op ons gemak en veilig. We konden op onze automatische piloot vertrouwen. Plotseling staan we in een onvoorstelbare wereld, als katten in een vreemd pakhuis, als vreemdelingen verdwaald in een onbekende omgeving. Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan?

In de Bijbel staat dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: jullie zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. En: wordt niet wereldgelijkvormig.

Deze tijd maakt ons wellicht meer bewust van onze roeping. Een christen heeft een opdracht in het leven: te midden van deze onvolmaakte wereld te blijven geloven en verwachten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Soms lijkt het of je machteloos en kwetsbaar bent, de krachten om ons heen zijn te groot. Kun je je maar het beste aanpassen, leg je je neer bij het onvermijdelijke, neem je de schutkleur van deze wereld aan?

Er staat ergens; jullie zijn het licht van de wereld, laat je lamp schijnen in deze donkere wereld!

Hoe word je zichtbaar?

Tegen Abraham wordt gezegd: ga, kom te voorschijn, kom in beweging!

Jezus zegt tot zijn discipelen: ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dat lijkt een onmogelijke missie. Is de weg van God te moeilijk? Toch zijn er die deze weg zijn gegaan: een protestbeweging, die afwijkt van de paden op de wereld, overal rondom. Hoe hopeloos en kwetsbaar is een mens, overgeleverd aan de elementen?

Van christenen wordt verwacht dat ze vergevingsgezind en vriendelijk zijn. Maar betekent dat: wees een Joris Goedbloed, die alles pikt, een softy, een watje? Ze zijn vast geen partij tegen de machten in deze wereld, ze zijn eigenlijk ongevaarlijk.

Efeze 6:10-18 heeft het over een christenstrijder, die wordt opgeroepen stand te houden in een wereld met kwaadaardige geestelijke machten. Hij/zij wordt bekleed met een wapenrusting met een schild van het geloof ter verdediging en een zwaard van de Geest en Gods Woord voor de aanval.

Die strijd hoef je niet alleen te voeren, een soldaat is geen solist, maar als onderdeel van een leger.

Jezus zegt: ik heb de wereld overwonnen! De strijd is niet hopeloos. De strijders, kwetsbaar van zichzelf, mogen deel hebben aan die overwinning.