

Beste mensen,

zingen is iets wat mensen met vogels en engelen gemeenschappelijk hebben. De engelen zongen in Bethlehem. Zingen heeft iets van de hemel, het geeft vleugels, het verbindt hemel en aarde. Woorden worden anders als ze gezongen worden, door de melodie blijven woorden langer hangen. Met zang kun je emotie kwijt, liederen gaan over verdriet, hoop, geloof en liefde. Zingen kun je gemeenschappelijk doen, samen zingen als een koor. Als je als groep samen bent geeft zang verbondenheid. Een herkenningmelodie doet een appèl op mensen en zet ze in beweging, soms meer dan alleen maar woorden. Zang kan mensen op één lijn zetten, het geeft nieuwe kracht en bemoedigt, individuele mensen worden één groep. Het kan een gevoel van vrijheid geven: Prijs de Heer met blijde galmen! Luther zei ooit: zingen is dubbel bidden.

Ik heb een aantal jaar met de Vierdaagse van Nijmegen meegelopen, daar wordt onder het wandelen veel gezongen, zingend houd je het beter vol en het sleept je over een dood punt heen en blijf je op de been.

Midden in de Bijbel staan de Psalmen, op een centrale plaats. Ik denk dat dat geen toeval is. Het lief en leed van Israël is er in gelegd. De oorspronkelijke melodieën zijn ons niet overgeleverd, maar de oude teksten zijn steeds opnieuw gebruikt, het oude lied klonk weer als nieuw. Je hebt liederen die uit de mode raken, de tophits van een paar jaar geleden zijn vergeten. Maar je hebt evergreens die niet stuk te krijgen zijn en elke generatie opnieuw weer iets te zeggen hebben en ontroeren. Die liederen raken niet uitgeblust en blijven telkens weer harten verwarmen, ze troosten en vermaken. Het worden meezingers.

Toen Paulus in de gevangenis zong, zijn zelfs muren gevallen en boeien gebroken. Verdrukte gelovigen hebben uit psalmgezang kracht geput en zo veel kunnen doorstaan. Voor kerken was de afgelopen maanden de mogelijkheid om samen te komen beperkt. Toch is op alle mogelijke manieren gezocht de onderlinge band te onderhouden en elkaar te sterken in het geloof.

Nu komen langzamerhand gemeenten weer bijeen. Fijn als er meer ruimte komt. Voor samenhang wijst men in deze tijd op besmettingsrisico. Naast gebed en bijbelonderricht is het zingen een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Er zijn tijden geweest dat gemeentezang ook onder druk stond. Maar tot op de huidige dag zijn er wegen gevonden en kwamen oude liederen opnieuw tot leven en die gaven nieuwe inspiratie. De gemeente is met de engelen mee blijven zingen.

Ik denk dat er ook in onze tijd wel manieren (wijzen) gevonden zullen worden om de boodschap van Gods liefde voort te zingen: Zing voor de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan!