

Beste mensen,

Als iemand je vraagt: weet je het zeker? En je antwoordt: ik geloof van wel, kan dat verschillende dingen betekenen. Of: ja, ik weet het zeker, of misschien, ik vermoed het, maar ik weet het niet zeker. Geloven kan in onze taal zowel zeker weten beteken als ergens onzeker over zijn.

In de Bijbel betekent geloven, iets voor waar houden of iemand vertrouwen.

Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet (Hebreeën 11:1).

Ook hier is met geloof iets vreemds aan de hand, een vaste grond, een bewijs, maar je ziet het niet.

Als je iets niet met eigen ogen gezien hebt, kun je er dan wel van op aan? Je wilt iets kunnen aanraken (liever niet te veel afstand), we vertrouwen vooral op onze zintuigen.

We bouwen ook op onze ervaring, of die van anderen. Er zijn mensen die we vertrouwen, we geloven wat ze zeggen. Er zijn er ook die je alleen vertrouwt voor zover je ze ziet. Met goed vertrouwen kom je soms bedrogen uit. Het leven zit vol risico's.

Maar als je wantrouwend in het leven staat, zou je de straat niet meer op durven. Je hebt een basis vertrouwen nodig om je te handhaven. Een baby vertrouwt blind op de moeder. Wie in een vliegtuig stapt, moet enig vertrouwen hebben in de piloot om de vlucht te wagen.

Er zijn veel dingen die niet tastbaar zijn, de dag van morgen kunnen we niet aanraken. We kunnen niet in de toekomst kijken. Juist voor de tijd die komt willen we graag houvast, vaste grond onder de voeten. Soms lijkt de toekomst een sprong in het duister.

Als iemand je iets belooft, heb je het nog niet.

Jezus koos discipelen, waaronder vissers, die wisten van de woelige baren en een wankel bestaan. Ze waren soms kleingelovig, ze leerden vertrouwen. In Hebreeën 11 staat een lange lijst van geloofshelden, maar mensen als Abraham hadden een lange leertijd nodig om in Gods beloften te gaan geloven.

Wij kunnen God niet zien, maar in het verleden heeft Hij mensen tekenen gegeven dat Hij er is, mensen zijn Hem gaan geloven. De Bijbel is een boek vol getuigenverklaringen dat Hij zijn woord heeft gehouden.

Als wij bidden: Uw Koninkrijk kome, dan zien we nog niet zoveel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar we mogen er wel in geloven, en er "ja" op zeggen. Geloven in God, Die geen halve beloften geeft, Die niet los laat het werk dat Zijn hand begon.