

Beste mensen,

Onder het wapen van de stad Amsterdam met de drie kruisen staat het woord: Barmhartig (naast Heldhaftig en Vastberaden). Het lijkt een woord uit vroeger tijden, wat kun je er nu mee?

Als je een Amsterdammer vraagt: wat is barmhartig, zou die dat dan weten? Barmhartigheid is ook meer om iets te doen, dan om er over te praten, het gaat meer over daden dan woorden. Barmhartig rijmt op warmhartig. Het is medegevoel voor wie in de problemen zit. Het is niet hetzelfde als medelijden, dan sta je aan de kant en zeg je: wat zielig. Bij barmhartigheid gaan de handen uit de mouwen.

We kennen het verhaal van de Samaritaan die iemand die van de weg was geraakt verder hielp. Hij gaf eerste hulp met de middelen die hij bij zich had. Wijn en olie voor wondverzorging, en op zijn rijdier bracht hij de gewonde naar een veiliger plaats, waar hij de vervolghulp organiseerde. Hij gaf niet zijn hele vermogen en er staat niet dat ze vrienden voor het leven werden, hij gaf praktische hulp.

Barmhartigheid is het daadwerkelijk tonen van medegevoel. Mensen kunnen ook onbarmhartig zijn. Jezus sprak over iemand die veel vergeven was en onbarmhartig bleek te zijn tegenover anderen.

Jona neemt het God kwalijk als Hij barmhartig is en de zondige stad Ninevé, die zich bekeerde, spaarde.

God is barmhartig, mensen mogen daarin op Hem lijken. Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader.

In de Bergrede prijst Jezus de barmhartigen. Mensen zijn niet perfect, maar ze kunnen wel eens iets voor elkaar overhebben.

De wapenspreuk is een herinnering aan de Februaristaking in de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er die opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. Doet zo'n tekst nog een appèl op mensen van nu?

Barmhartigheid is denk ik nog steeds een actueel woord om te doen, actief mededogen, juist in onze tijd.