

Beste mensen,

in Jeruzalem is een gebedsplaats die de Klaagmuur wordt genoemd. Het is op een plek waar vroeger de Tempel heeft gestaan. Die is verwoest, maar een stuk muur met grote stenen staat nog overeind, eigenlijk een ruïne, een nostalgisch brok verleden.

Ik weet wel, je kunt God danken en lofprijzen, en dankbaar zijn en je zegeningen tellen. Het Onze Vader begint ermee God te prijzen. Vaak is bidden toch vooral vragen, we hebben nogal wat op ons verlanglijstje staan, er is zoveel onzeker in dit aardse bestaan. Vragen wordt soms klagen. Men gaat pas vurig bidden als je in nood gezeten bent en geen uitkomst meer ziet. Als je er niet meer op eigen kracht uit kunt komen. In de psalmen wordt ook meer geklaagd dan lofgezongen, ondanks alle halleluja's. Een gebed lijkt een uiting van machteloosheid, hulpgeroep. Bidden lijkt klagelijk en zielig. Zelfs mensen die zeggen dat ze niet geloven doen wel eens een schietgebed.

Wonderlijk dat we geloven dat God in de hoge hemel jou persoonlijk hoort.

Als we bidden: laat Uw wil geschieden, lijkt het of we geloven dat Gods wil van te voren vast staat, en Hij onze gebeden niet meer nodig heeft: Hij beslist in Zijn eeuwige wijsheid. En toch geloven mensen dat ze met een gebed God kunnen verbidden, en wonderlijk is dat er in de Bijbel geschiedenissen staan dat God zich laat beïnvloeden door menselijk gebed. Bidden helpt, het heeft zin, God is aanspreekbaar, de hemel is niet van koper.

Maar onze gebeden worden niet altijd verhoord, we krijgen niet altijd een duidelijk antwoord, God voert onze verlanglijst niet zomaar uit.

Bidden heeft iets van tegen de stroom ingaan. De problemen van het leven lijken onoverkomelijk, en toch zijn mensen blijven bidden, tot op de dag van vandaag. Bidden gaat in tegen machteloosheid, moedeloosheid, passiviteit en negativiteit. Zolang er mensen blijven bidden, wordt spotters de mond gestopt en het kwaad en Satan aangetast. Bidden lijkt zielig en machteloos geklaag en gejammer, maar gebed gaat wanhoop tegen, het geeft nieuwe kracht, je gaat het weer aandurven, je leeft op: gebed maakt weerbaar.