

Beste mensen,

de Joden hebben in deze dagen een feest dat ze "Vreugde der Wet" noemen. Met de wet bedoelen ze de 5 boeken van Mozes, de eerst boeken van onze Bijbel. Die hebben ze in 52 gedeelten verdeeld. Elke week wordt zo'n deel in de synagoge voorgelezen, een jaar lang. Dan beginnen ze weer opnieuw. Die wet is geschreven op een boekrol (ook Thora genoemd). Als ze weer beginnen met Genesis, wordt die rol feestelijk rondgedragen, ze dansen er zelfs mee. In deze boeken staan de 10 geboden en veel van de voorschriften die God aan Mozes heeft doorgegeven toen het volk Israël onderweg was uit Egypte naar het Beloofde Land.

Als ik aan een wet denk, denk ik aan een bordje verboden toegang (art. 461 wetboek van strafrecht), aan politie, het krijgen van een bekeuring en niet aan vreugde. Ik heb eigenlijk liefst zo min mogelijk met de wet te maken, met regels die mij belemmeren in mijn vrijheid. Een wet stelt grenzen, je mag dan niet alles doen wat je wilt. Iemand anders bepaalt dan wat ik mag doen. Bemoeizucht van de overheid.

De langste Psalm (Psalm 119) is een loflied op Gods wet, die licht geeft op het levenspad dat we gaan. Een hulp die je op weg helpt in deze wereld. God wordt rechtvaardig genoemd. En Zijn rechtvaardige regels zijn er opdat het de mensen tot hun recht zullen komen, niet om te onderdrukken.

In deze tijd worden er weer veel voorschriften gemaakt, geboden en verboden. Alles om uitbreiding van een epidemie tegen te gaan en te zorgen dat onze bevolking gezond blijft. Regels die beperkingen opleggen om de samenleving draaiend te houden. Een goede wet is gericht op het welzijn van zoveel mogelijk mensen. Zonder wetten zou er vaak chaos zijn, en de zwaksten komen het eerst in de verdrukking.

Toch is een wet niet altijd vanzelfsprekend goed. In een dictatuur worden onderdrukkende wetten uitgevaardigd waar velen niet beter van worden. De koning van Egypte beval jongetjes in de Nijl te werpen om een bevolkingsexplosie tegen te gaan. De wetten van het Derde Rijk waren misdadig.

In ons land probeert men rechtvaardige verordeningen te geven. Met de kennis en wijsheid die beschikbaar is. Er is veel goede wil. Goede wetgeving beschermt wie kwetsbaar is. Maar wetten van mensen blijven onvolmaakt en zijn voor verbetering vatbaar. Niet ieder zal zich blijmoedig bij de coronawetgeving neerleggen.

Mensenwetten kunnen tiranniek worden, ze zijn niet altijd rechtvaardig. Ze houden niet altijd rekening met God. Soms komen Gods wetten met de wetten van mensen in strijd. We leven niet in de volmaakte samenleving. Soms zijn er tijden dat men moet kiezen wie men moet gehoorzamen. Regels van mensen moeten getoetst worden aan die van God. Het Joodse volk denkt met hun vreugdefeest aan Gods goede wetten. Ze zijn dankbaar dat God geen boze tiran is maar een rechtvaardige rechter, die het goed met de mensen voorheeft. Het is een feest van een volk dat veel onrecht heeft ondergaan en toch is blijven geloven in een wetgeving die goed kan zijn. In Psalm 72 gaat het over zulk een goed bestuur met recht voor allen. Die hoop moet levend gehouden worden. De Sabbat is ook zo'n wet van God, beperkt die je of geeft die je juist vrijheid?

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk