

Beste mensen,

De bladeren gaan kleuren, en de appeloogst is binnen. In de Bijbel wordt vaak over bomen gesproken, bomen worden gekoesterd. In Genesis en Openbaring gaat het over bomen die leven kunnen geven. Over de ceders van de Libanon wordt veel moois gezegd, Jona zat onder de wonderboom en Abraham bij de eikenbossen van Mamré. In Israël zijn de olijfboom en de vijgenboom belangrijk. Een ideaal is vredig te zitten in de schaduw van je eigen vijgenboom. In de eerste psalm wordt een mens vergeleken met een boom die goede vruchten voortbrengt. Ergens anders worden de daden van mensen vergeleken met vruchten van een boom: aan de vruchten kent men de boom.

In gelijkenissen spreekt Jezus over bomen, zoals in Lucas 13:6-9. daar gaat het over een vijgenboom die niet productief is. Er is een gesprek tussen de eigenaar en de hovenier: "die boom is nu nutteloos, hak hem om". "Laat hem nog een jaar staan ", zegt de tuinman, "ik zal er alles aan doen om te zien of deze boom nog iets kan opleveren". Er staat niet bij hoe het is afgelopen.

Een boom die nog een kans krijgt. We kunnen denken aan een zondige mens, aan Jezus die zich inzet voor een wereld die ten dode is opgeschreven. De boom lijkt reddeloos verloren, Hoe is het met onze wereld, heeft de toekomst nog wat te bieden. In deze dagen vragen zich velen af waar het met deze wereld naar toe moet, is er nog perspectief. Is niet veel wat gedaan wordt vruchteloos. De gelijkenis gaat over hoop op redding.

De naam Jezus betekent redder. Jezus geeft ons mensen kansen, waar geen kansen meer leken te zijn.

Christenen zijn niet de mensen van de ondergangstemming, ze geloven in redding en de Redder.

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk