

Beste mensen,

Het is in deze tijd lastig plannen en begrotingen te maken voor volgend jaar, wat kunnen we in onze agenda invullen voor 2021. In onze streken heeft men brood op de plank, en veelal een dak boven het hoofd, maar veel zekerheden om ons heen vallen weg. Er zijn er wel, die menen in de toekomst te kunnen zien, maar voor velen is dat koffiedik.

In oude tijden waren er profeten en zieners die op een uitweg wezen voor de tijd die komt. Waar vind je die nu? We hebben er een boek vol van, oude woorden zijn voor ons bewaard, kunnen wij daar iets mee?

Toen de stad Jeruzalem, met tempel en al, verwoest was, de bewoners gedeporteerd naar een vreemd land, zijn er profeten geweest. Zij spraken, namens God, bestraffende en bemoedigende woorden, ze riepen op tot bekering. Jesaja sprak over troost, Jeremia over terugkeer uit de ballingschap en Ezechiël zag een volk dat ten dode leek opgeschreven weer tot leven komen. Ze sleepten een volk door de crisis heen. Er zijn woorden van hen uitgekomen, die betrouwbaar bleken, er is ook nog veel onvervuld.

In het Nieuwe Testament wordt ook gesproken over toekomstverwachting. Men grijpt in deze tijd wel naar het laatste Bijbelboek, Openbaring, maar als men erin begint worden sommigen afgeschrikt door de symbolische taal. Ik denk dat het niet voor niets is opgetekend en dat het de moeite waard is er kennis van te nemen.

In het begin ervan lezen we van Johannes, iemand die Jezus dient, die op een eiland gevangen is gezet. Hij kan niet bij vervolgte gemeenten komen waarmee hij zich verbonden voelt, de toestand lijkt hopeloos. Zullen ze standhouden in de strijd? Hij krijgt visioenen. Hij ziet Christus, een hemelse gestalte, die toch menselijk is. De gemeenten worden kandelaren genoemd, ze moeten licht verspreiden, zijn ze nog niet uitgedoofd? Christus wandelt daartussen. Het betekent: Hij laat ze niet aan hun lot over. Bij Zijn afscheid heeft Hij gezegd, Ik ben met u, alle dagen tot de voleinding van de wereld (Matt. 28:19).

Komende tijd wil ik het vaker over Openbaring hebben. Ik geloof dat het een troostboek is, voor toen en voor nu.

Officieel hebben we in de christelijke jaartelling 2020, dit betekend zoveel jaar na Christus geboorte. Jezus is niet alleen van vroeger, Hij is er ook voor de tijd waarin wij leven. Zijn blijde boodschap moet blijven klinken. Hij was erbij toen Johannes schreef, Christus is er ook in dit jaar, en het komende, tot de voleinding van de wereld.

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk