

Beste mensen,

welke vrouw die tien penningen heeft en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig tot zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden, die ik verloren had. (Lucas 15:8-9).

Dit is een gelijkenis van Jezus. Als je iets kwijt bent wat voor jou waarde heeft dan ga je zoeken. Deze vrouw keert haar huis om en bleef zoeken tot ze de penning had. Anderen zouden zeggen: je hebt er nog negen, het is maar een penninkje. Misschien kon ze die ene niet missen, en moest ze elk muntje omdraaien dat ze had, zou ze in de problemen komen als die ene ontbrak.

Als iets kostbaar voor je is heb je er veel voor over, het is als het ware een schat voor je. God heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen: mensen lijken op God. God heeft zijn Geest in de mensen geblazen en zij mogen God hun Vader noemen. Hij heeft mensen weinig minder gemaakt dan de engelen (psalm 8).

Vinden mensen elkaar wel kostbaar? Soms lijkt een mensenleven van weinig waarde. We zijn vergankelijk en sterfelijk, een leven wordt wel met een bloem vergeleken die er is en ook snel weer weg is.

God ziet zo'n massa en er zijn er zoveel, eentje zal wel niet gemist worden, als er veel van zijn daalt over het algemeen de waarde. Voor Hem zijn ze allemaal wel de moeite waard om behouden te worden. Er staat dat de engelen blij zijn over één zondaar die zich bekeert, Hij let op de kleintjes. God is er niet op uit om zijn schepselen verloren te laten gaan. Hij blijft zoeken, elk mensenkind is een uniek wonder en is kostbaar in Zijn ogen. Zijn verzameling kan niet groot genoeg zijn.

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk