

Beste mensen,

toen Jezus op aarde rondwandelde, verkondigde Hij dat God regeert, God is koning, het koninkrijk der hemelen. Als God regeert, hoe merk je dat? Het lijkt soms of kwade machten het voor het zeggen hebben. Ziekte en dood, list en bedrog: de leugen regeert. We zien ook het mooie in de schepping; een zonsopgang, de geboorte van een kind. Heeft God niet telkens in het begin gezegd dat het goed was. Kwaad steekt voortdurend de kop op, natuurrampen of onheil door mensen veroorzaakt.

Jezus leerde zijn discipelen voor de komst van dat koninkrijk te blijven bidden. Bij Hem gingen woorden en daden samen. Hij genas mensen die vast zaten in hun handicap. We horen van verlamden die gaan lopen: sta op, neem je matras op en wandel! Zij die niet verder konden, kwamen in beweging. Wandelen in de Bijbel wordt wel vaker genoemd als: met God op weg gaan. Henoeh en Abraham wandelden met God, het volk Israël wandelde in de woestijn, Psalm 1 heeft het over het gaan op de goede weg. Jezus stuurt zijn apostelen uit om op weg te gaan, de wijde wereld in. Hij zegt dat Hij zelf de weg is, een weg die naar God leidt. Een lied zegt: wandel met Jezus. Wandelen rijmt op handelen.

Jezus zet verlamden weer op de been. Of ze door vier vrienden bij Hem worden gebracht, of dat ze niemand hebben, geen enkele mantelzorger. Mensen op dood spoor kunnen weer gaan. Je kunt soms geen stap verder. Er zijn machten die schijnen te willen dat je niet vooruit komt. Ze zeggen, je kunt het niet, je bent machteloos, de macht van de zonde is te groot. De toekomst is hopeloos, het komt nooit meer goed, de wereld en wij allemaal, gaan ten onder de afgrond in.

Het koninkrijk van God gaat daar tegen in: sta op en wandel!

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk