

Beste mensen,

"Wees niet bezorgd voor de dag van morgen" (Mattheus 6:34).

Dat staat wel geschreven, maar wie is zonder zorg?

Je kunt zorg dragen. Ouders zorgen voor hun kinderen, je hebt mantelzorgers. De verstandige meisjes zorgden voor olie in hun lamp. Jozef had in Egypte gezorgd dat er een voorraad graan was om de magere jaren te kunnen overleven. De herder zorgt voor de schapen, de Samaritaan neemt de zorg op zich voor de gewonde man. Zorgen is hier de verantwoording opnemen. Het gaat over kwesties waar je zelf invloed kunt uitoefenen. Ik denk dat het er niet om gaat Gods water maar over Gods akker te laten lopen, en met je handen over elkaar te blijven zitten en te zeggen: God zorgt wel. We bidden God om ons dagelijks brood en toch moeten we er voor werken.

Als Kain zegt: ben ik mijns broeders hoeder?, dan zegt hij: ik heb geen verantwoording voor hem.

Sommige mensen zijn zorgeloos, dat kan betekenen dat ze een makkelijk leven hebben of dat ze onvoorzichtig en roekeloos zijn. De ene mens heeft meer te dragen dan de ander.

Zorgen kan ook betekenen; bezorgd zijn, zorg hebben, piekeren, tobben, tegen de dingen van het leven opzien als tegen een berg, er slapeloze nachten van hebben. Dan hebben de zorgen jou. Ik denk dat in de Bergrede tegen deze vorm van bezorgdheid wordt gesproken.

Het is begrijpelijk als men in deze tijd bezorgd is voor de toekomst. Je zou haast in paniek en machteloosheid willen wegduiken.

Je kunt ook kijken welke zorg en verantwoordelijkheid je wel op je kunt nemen, en doen wat er in je vermogen ligt. Met gepieker blijf je in een kringetje ronddraaien.

Een gedichtje luidt:

*Een mens lijdt vaak het meest
Door het lijden dat hij vreest,
Maar nimmer op komt dagen.
Zo krijgt hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.*

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk