

Beste mensen,

Is de Bijbel een moeilijk boek, spreekt ze geheimtaal in raadselen, voor ingewijden? Het gaat over geschiedenissen van meer dan 2000 jaar geleden, wat heeft dat ons vandaag te vertellen? Is de boodschap niet bestemd voor alle mensen, van alle tijden? Hoe kan die toegankelijk worden gemaakt?

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, het Nieuwe in het Grieks, er moet vertaald worden. Hoe kan het goed overgebracht worden wat er staat voor mensen van nu. Christenen geloven dat Gods woord in de Bijbel staat, dat God daarin spreekt. Als je een Bijbel hebt en er in gaat lezen, zelfs in een goede vertaling is het voor velen niet zomaar duidelijk. Als je er mee bent opgegroeid ben je er meer mee vertrouwd. Je kent verhalen uit de kinderbijbel, je hebt gehoord van de geboorte en het sterven van Jezus, van het volk Israël dat door de Rode Zee trok. Je kent misschien Psalm 23 van een Heer die een herder is, de 10 geboden en het Onze Vader.

De Bijbel is een dik boek, velen hebben er uit gelezen en zijn er door gesterkt, anderen zijn er in verdwaald.

Er wordt vaak in gelijkenissen gesproken, Jezus wordt met een herder vergeleken. Ook wel met een weg, een wijnstok, een lam, een koning, een bruidegom. Als je die symbolen begrijpt kunnen ze je helpen de weg te vinden via Jezus tot God.

Er was een rijke man die uit Afrika naar Jeruzalem reisde (Handelingen 8). Hij had gehoord van de God van Israël, en had een verlangen naar die God. Hij kwam er, kocht een Bijbel, hij las er uit. Toen hij in het boek van de profeet Jesaja las over een lam, dat geslacht werd, las hij de woorden maar begreep ze niet. Hij vermoedde dat het iets bijzonders betekende. Nu was hij in de heilige stad geweest en had hij een Bijbel, hij had gehoopt God te vinden, maar het was niet gelukt. Het bleef een gesloten boek. Er staat geschreven dat hij iemand onderweg tegenkwam, Philippus, die geïnspireerd was door Gods Geest. Hij wist uit te leggen dat het lam op Christus wees, onschuldig gestorven om mensen te redden. De dode letters werden levend. Deze uitleg wist hem tot geloof te brengen. Er staat dat de man gedoopt werd en zijn weg naar huis met vreugde reisde.

Is de boodschap van de Bijbel moeilijk te begrijpen? Het is goed er in te lezen en op ontdekkingsreis te gaan, alleen, of nog beter samen. Op hoop van zegen, dat de oude woorden tot leven mogen komen door de inspiratie door Gods Geest, stap voor stap. Om gered te worden hoef je geen schriftgeleerde te worden. Er wordt van ons niet gevraagd de Bijbel uit ons hoofd te leren. De een heeft meer tekst nodig om tot geloof te komen dan de ander. Het oude boek staat boordevol verhalen over hoe God en mensen met elkaar omgaan. Soms herkennen we onze eigen levenssituatie daarin. Het kan ons bijstaan op onze levensweg. Ze is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (een gelijkenis uit Psalm 119). Een liedje zegt: lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt. Dat is waarschijnlijk geen verkeerde raad. De Bijbel is er om ons te troosten en nieuwe moed te geven, juist in deze tijd.

Een goede Sabbat gewenst.

Roel Dijk