

Beste mensen,

Er zullen maar weinigen zijn die nooit bang zijn en nergens voor vrezen. Ze zeggen wel dat angst een slechte raadgever is, maar onderschat de gevaren niet die op je weg komen. In het verkeer moet je opletten, als je roekeloos bent, kan dat vervelende gevolgen hebben. Maar je kunt niet alle gevaren van het leven ontwijken. Er zijn er die zo'n angst hebben voor het verkeer dat ze de straat niet op durven. Angst kan verlammen.

In de kapel van de Z.D.B. gemeente in Haarlem staat een tekst op de wand: Vrees God en houd zijn geboden. (Prediker 12:13). Zou dat betekenen dat wij bang moeten zijn voor God, Hij is almachtig, wij machteloos. Ik denk dat het er om gaat God de eer te geven, ernstig rekening met Hem te houden. Laat dat merken in je manier van leven, door Zijn geboden te onderhouden.

Het begin van het evangelie van Lucas vermeldt dat een engel, een boodschapper van God verschijnt, bij de oude kinderloze priester Zacharias, bij Maria en bij de herders van Betlehem. De verschijning bracht verwarring, Zacharias was met stomheid geslagen, de herders vreesden met grote vrees. De engel zei: vrees niet. Daarna kwam het goede nieuws, de aankondiging van redding. De eer van God werd hemels bezongen: God geeft om mensen en heeft in de mensen een welbehagen, een boodschap voor deze aarde. De herders, collega's van David, bleven niet passief door vrees verlamd, ze gingen op weg. Ze zagen het pasgeboren kind, de voorzegde Redder en hebben dat overal bekend gemaakt. Zacharias en Maria zongen hun lofliederen. Zij waren de eerste evangelisten, verspreiders van het goede nieuws, als de engelen.

Als Jezus zijn leerlingen de wijde wereld in zendt, zegt Hij ook: vrees niet. Er zijn gevaren, dat was toen en dat is nu. Er zijn vele redenen om bezorgd te zijn en op je hoede te zijn. Machten die ons willen intimideren en angst aanjagen, je zou in een donker hoekje weg willen kruipen. Jezus zegt ook: Ik ben met je in een gevaarlijke wereld, duik niet weg, ga! Ik ga met je mee. De vrees voor de wereld kan wanhopig maken, hoe moet het verder? De vrees voor God kan tot geloof leiden, vertrouwen, het aandurven op weg te gaan, temidden van zorgen, met vallen en opstaan. Geloven in een uitweg, een exodus, bevrijding uit de vrees die verlamt. De vrees voor God kan weer op de been helpen en moed geven om te gaan. Jezus ga ons voor, deze wereld door.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk