

Beste mensen,

Elke dag nemen we beslissingen. Vaak is dat routine: wat trekken we aan, wat zullen we eten? Soms kom je voor een keuze te staan of je iets wel of niet doet, bv. Bij een dure aankoop. Je weegt de voors en tegens af. Soms word je in een situatie geplaatst waarbij je je afvraagt: is het wel goed wat ik doe, kan ik het wel verantwoorden? Een gewetensvraag.

Er zijn beslissingen waarbij het niet zoveel verschil maakt wat je kiest, lood om oud ijzer. Maar er zijn ook keuzes die bepalend kunnen zijn voor de rest van je leven, keuzes die grote gevolgen hebben, die je niet zomaar ongedaan kunt maken. Het kan wel eens gaan om de keus, goed of fout, leven of dood. Er zijn beslissingen waarbij je achteraf blij bent dat je ze toen hebt genomen, maar je kunt er ook spijt van hebben. Fouten kunnen vaak hersteld worden, maar niet altijd.

Als je meerderjarig bent, word je geacht zelf beslissingen te nemen, je bent aansprakelijk voor je daden, je bent mondig. Je hebt stemrecht. Het is bijzonder dat wij kunnen kiezen, daarin lijken wij op God, het is een teken dat Hij het serieus met ons meent. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ben ik volwassen (1 Corinthe 13).

Toen ik gedoopt werd was ik 22, het was een keus van jaren geleden die in mijn leven is blijven doorwerken. Ik denk dat dit een keuze is die je niet iemand anders kunt laten doen. Baptisten leggen daar ook de nadruk op. Het is mooi als ouders hun kinderen gelovig opvoeden, maar de geloofskeus is persoonlijk.

Als je voor een keus staat, kan die verantwoording wel eens zwaar uitvallen, niet iedereen hakt snel een knoop door. We stellen een beslissing uit of schuiven die af naar anderen. Als het mis gaat kun je die de schuld geven.

In deze tijd worden ons veel regels opgelegd, maar er zijn ook telkens weer keuzemogelijkheden geboden. Wat doe ik met het donorcodicil, welke voorzorgsmaatregelen neem ik om besmettingen te voorkomen, hoe kunnen onze kerkelijke bijeenkomsten het beste plaatsvinden, zal ik mij laten vaccineren? Je zoekt vaak de beste raad, bij hen die er meer verstand van hebben en je bidt God om wijsheid. Dan lijkt het wel makkelijk als er instanties zijn die je precies voorschrijven wat je moet doen. Bij gewetensvragen is het denk ik van belang zelf de verantwoording voor je keus te dragen. De keuzes in het dagelijks leven gaan vaak niet tussen volkomen slecht of volkomen goed. Dan merk je dat we in een onvolmaakte wereld zitten. Het maken van goede keuzes proberen we steeds opnieuw met vallen en opstaan, ons hele leven lang.

In de Bijbel gaat het vaak over mensen als wij, ze kiezen soms ten goede, maar nog vaker gaat het over wanneer ze de verkeerde weg insloegen. Onze keuzevrijheid blijft een groot goed.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk