

Beste mensen,

in Bijbelse tijden gebeurden er wonderen. Toen kon een staf een slang worden, een brandende struik verbrandde niet. Mensen van over de 100 kregen een kindje, het sneeuwde elke dag hemels brood, er was een ezel die kon spreken en soms verscheen er een engel.

In onze tijd gebeuren er dingen die vroeger voor onmogelijk werden gehouden. Er zijn vliegtuigen, men kan met een raket naar de maan, een duikboot kan de diepe zeeën verkennen. We kunnen spreken met iemand aan de andere kant van de wereld. Dat vinden we gewoon, we vinden het vreemd en worden ongeduldig dat het zolang duurt voordat er een passend geneesmiddel wordt gevonden tegen de huidige epidemie.

100 jaar geleden was het bijzonder als iemand ouder dan 80 werd, nu vinden we dat "doodgewoon", we verbazen ons er niet over.

Jezus genas mensen in de tijd dat er veel ziekten waren die men toen niet kon genezen: melaatsheid, blindheid, verlamming. Nu zijn er veel mogelijkheden, met hulpstukken en protheses en pillen kunnen velen zichzelf wel redden. Hij voedde een mensenmenigte in tijden dat het dagelijks brood niet voor ieder vanzelfsprekend was. Ook al zijn er nu nog steeds streken met onvoldoende medische voorzieningen en onvoldoende voedsel. Jezus deed wonderen bij mensen met een gebrek, ze waren hulp behoevend. Zijn wij verwend?

Toen het volk Israël dagelijks een passende hoeveelheid manna kreeg verwonderde het zich niet meer. Verwonderen wij ons nog? Het is bijzonder als er een mensenkind wordt geboren, als de zon opkomt, als de sneeuwkllokjes weer verschijnen, je zou dat wonderen kunnen noemen, maar wij vinden dat normaal, gewoon. Er zijn zoveel wonderen om ons heen, maar zien we ze wel?

De wonderen van toen, zijn die er nu nog? Een wonder wordt ook wel een teken genoemd, een teken met een betekenis van God. Bijbelse wonderen zijn er niet zomaar omdat er iets spectaculairs moet gebeuren, ze hebben iets te zeggen. Een wonder heeft zin, een betekenis. Een afwijking van het normale, om te doen nadenken, een ijzeren bijl blijft niet zomaar drijven. Een wonder laat iets van God aan ons mensen zien. Het is wonderlijk als iemand over het water kan lopen. Voor Petrus kreeg het betekenis toen hij merkte dat, terwijl de ruwe stormen om hem heen woedden, hij een beroep op Jezus kon doen, en er een Helper was. Als Jezus iemand geneest zegt Hij soms: uw geloof heeft u behouden. Het wonder heeft het geloof versterkt.

In de Bijbel gebeuren wonderen, die menselijkerwijze onmogelijk zouden zijn. Dat het kleine volkje Israël is kunnen ontstaan is een wonder, en dat het tot op de dag van vandaag er nog is, ook. Dat er een Gemeente bestaat, dat er een God is die mensen niet in de steek laat is een wonder. Het is een wonder dat er een Hemelse Vader is, die betrouwbaar is, dat er in het eindeloze heelal Iemand is Die naar ons luistert. Er is een lied dat zegt: het grootste wonder is dat Hij van mij houdt.

In onze dagen zullen er wel zijn die bidden en hopen op wonderen. Nu verlopen de zaken anders dan we gewend waren. Voor velen leven we nu in wonderlijker tijden.

Misschien leren we ons nu weer te verwonderen, oog en oor te krijgen voor Gods wonderlijke boodschap van redding.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk