

Beste mensen,

In het oude Israël waren er profeten zoals Jesaja, Jeremia, Elia en Elisa. Profeten die namens God spraken, hun woorden zijn opgetekend in de Bijbel. Bij profeten denken wij vooral aan het voorspellen van de toekomst. Een weerprofeet kan zeggen of we morgen sneeuw krijgen of dat het gaat dooien, tegenwoordig kan men zelfs meer dan een week vooruitzien.

Bijbelse profeten spraken tot hun tijdgenoten, ze hebben ook iets te vertellen voor een latere generatie, hebben de oude woorden ons nu nog iets te zeggen?

Je zou graag willen uitzien naar een mooie toekomst, dat het morgen beter wordt. Je hebt er die gouden bergen beloven, visioenen van rozengeur en maneschijn. Wensdromen zijn mooi, ze kunnen je een tijdje troosten als je in de problemen zit, maar als het niet uitkomt ervaar je de alledaagse werkelijkheid des te bitterder.

De Bijbelse profeten waren realisten, ze hielden hun hoorders geen fantasieën voor. Ze maakten spannende duistere tijden mee. Ze wilden hoop geven, maar verkochten geen zoete praatjes, ze spraken de mensen niet naar de mond, ze deden een appel (beroep) op het volk, ze uitten vaak kritiek, als men op de verkeerde weg was: beter je leven nu het nog kan! Ze susten niet in slaap, maar hielden waakzaam.

Jeremia leefde in een tijd dat de vertrouwde wereld op zijn kop stond. De heilige stad Jeruzalem met tempel en al stond op het punt ten onder te gaan, de koning van Babel stond voor de poort.

Er waren nog steeds profeten die toen zeiden: het komt nog goed, God laat zijn stad niet verwoesten, God zal nog wel een wonder doen, Hij zal zijn engelen sturen. Jeremia was geen mooi weerprofeet, hij verkondigde met pijn in het hart de aanstaande verwoesting van zijn geliefde stad.

Maar zijn profetie was niet zomaar gejeremieer. Het ging er over dat ook te midden van de puinhopen God Zijn volk niet aan zijn lot overliet. God bleef verbinding zoeken, de verbinding is niet zomaar verbroken, al werd die voortdurend verstoord. Er werd gesproken over een nieuw verbond, ook al leek het in de ogen van de wereld afgelopen met het oude volk (Jeremia 31).

De profeten uit de Bijbel hebben een boodschap doorgegeven van God. Hij, die mensen trouw blijft, al hebben ze zich soms ook door eigen schuld in diepe ellende gewerkt. Die boodschap is opgeschreven en ons overgeleverd, die gold toen, die boodschap geldt nog steeds. God wil met ons mensen verbonden blijven, Hij heeft ons niet afgeschreven. Ook in deze tijd hebben we profetieën nodig, die ons helpen in verbinding te blijven.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk