

Beste mensen,

Het woord lot, rijmt op God. Er zijn er die geloven dat hun lot bepaald is, wat gebeuren gaat moet gebeuren, het is voorbeschikt, onze toekomst is vastgelegd en staat in de sterren geschreven. Men zegt: het is nu eenmaal mijn lot, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje (als u nog weet wat dat voor muntje is).

Het lijkt gelovig als je je neerlegt bij de feiten, het kan nu eenmaal niet anders. Het lot heeft geen gevoel, het is anoniem en willekeurig.

In de Bijbel is er sprake van God, Die barmhartig is en mededogend. God is niet hetzelfde als het lot. De natuur is indrukwekkend, met zijn oerkrachten, maar achter de natuur zit de Schepper. In de Bijbel is er sprake van opstandigheid tegen de blinde machten die ons schijnen te bepalen. Dit is niet om zomaar ergens tegen te zijn. Het gaat om de roep tegen onrecht. Het noodlot heeft weinig met rechtvaardigheid te doen, het treft goede en slechte mensen. Een ramp overvalt je, hoe ga je daar mee om? De corona is over ons gekomen, en nu verder? In Egypte kwam een hongersnood, Jozef nam zijn maatregelen, hij liet Gods water niet over Gods akker lopen.

In 1953 was er in ons land een watersnoodramp, met het Deltaplan probeert men herhaling te voorkomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er die het onrecht van de bezetting niet zomaar over zich heen lieten komen en in verzet kwamen.

Het Joodse volk heeft door de eeuwen heen de naam gehad zich niet zomaar aan te passen aan de harde feiten van het leven zoals de andere volken vaak deden. Het behield een kritische instelling en men wilde zich niet zomaar laten gelijkgeschakelen en assimileren. Dat riep haat op van anderen.

In het boek Esther wordt vermeld dat de ondergang van het Joodse volk dreigde. De dag van de vernietiging was al bepaald, de 13de van de maand Adar. Het noodlot leek bezegeld. Toch is er een keer gekomen, de ondergangsdag werd een D-Day. Mensen als Esther die nee zeiden tegen het onvermijdelijke speelden daarbij een rol. Dat wordt heden nog gevierd met het Poerimfeest (het feest van het omgekeerde lot).

Het gebed is ook een vorm van verzet, dat je je niet zomaar neerlegt bij de feiten. De Psalmen staan boordevol gebeden die een beroep doen op een God Die luistert, Die zich laat verbidden en verhoort, Die een keer kan brengen. Het noodlot heeft niet het laatste woord, er is gerechtigheid.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk