

Beste mensen,

Als wij het Onze Vader bidden zeggen wij; Uw Koninkrijk kome. Dat is eigenlijk oude taal voor: laat Uw Koninkrijk komen. Het is een wens. We bidden: God wees onze Koning. Dat Hij heerschappij en macht mag hebben. Is God niet altijd machtig? Heeft Hij niet altijd geheerst en zal Hij niet altijd heersen? Toch lijkt het als we om ons heen kijken of er andere machten zijn, die niet het goede met ons voor hebben.

Toen Jezus op aarde rondwandelde predikte Hij over de komst van het Koninkrijk van God (ook wel Koninkrijk der hemelen genoemd). Hij zei dat het nabij was, Hij zei ook dat dat Koninkrijk niet van deze wereld was. Dat Koninkrijk van gerechtigheid en vrede lijkt soms ver weg en onbereikbaar, een droom. Jezus sprak erover in gelijkenissen: een akker waar nog geoogst moest worden, een klein zaadje dat een grote boom kan worden. Het is er wel, maar je ziet het niet. Het heeft kracht en het kan gaan werken. Het Koninkrijk heeft iets van toekomstmuziek, wij zouden er graag nu iets van willen merken, we willen nu resultaat. Geloven heeft vaker iets van verwachting, we hebben het nog niet in handen. Het Koninkrijk lijkt niet tastbaar.

In het Onze Vader bidden wij ook voor vandaag, voor voedsel: geef ons heden ons dagelijks brood.

En ook al bidden we er voor, we moeten er vaak zelf voor werken. We hebben niet alleen iets voor de toekomst nodig, om naar uit te kijken, we moeten vandaag de dag zien in leven te blijven.

Door de woestijn was het volk Israël op weg naar het beloofde land, ze waren er nog lang niet. Het land van melk en honing leek nog niet nabij. Ze kregen er dagelijks manna om in leven te blijven. God heeft ze niet aan hun lot overgelaten.

Ook wij zijn op reis. Wanneer de nieuwe hemel en aarde zullen aanbreken weten we niet, we mogen er wel op rekenen. Ondertussen hebben wij het dagelijks brood en dagelijkse geestelijke inspiratie nodig, zodat we kunnen blijven geloven en volhouden. God reist mee, ook in deze tijd, ook door de dalen waar het duister is.

Zijn Koninkrijk lijkt verborgen, maar het is er.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk