

Beste mensen,

Er worden verkiezingen gehouden in dit land voor de Tweede Kamer. Dan zal blijken welke partijen de meeste stemmen hebben gekregen. De grootste partij met een aantal kleinere partijen zullen dan een regering vormen om dit land voor de komende tijd te besturen. Door te stemmen kan men invloed uitoefenen op wat voor soort regering er gaat komen.

Sinds ruim honderd jaar hebben alle volwassen Nederlanders stemrecht, we noemen dat democratie, het volk heeft invloed. Voor die tijd hadden de burgers minder te zeggen in het beleid, dat werd door een kleine groep bepaald. Er zijn nog steeds landen waar dat het geval is, er is daar soms sprake van een dictatuur.

De regering en het parlement hebben zeker het afgelopen jaar dat de corona heerst ingrijpende maatregelen genomen. Het volk heeft nu de gelegenheid te zeggen wat het ervan vindt. Er zijn verschillende partijen met verschillende meningen, kan er een ander beleid komen?

Veel mensen zijn blij dat we in een democratie leven, dat was in de oorlogstijd wel anders, of vroeger in Oost-Europa. Er zijn er die zeggen dat het niet zoveel uitmaakt of je nu een linkse of een rechtse regering krijgt, lood om oud ijzer.

Er worden ook christenen in het parlement gekozen, er zijn zelfs christelijke partijen die proberen de christelijke normen en waarden in de samenleving te benadrukken. Er zijn er die zeggen dat christelijke politici niet zoveel van hun geloof laten blijken. Er zijn ook christenen die niet met politiek van doen willen hebben. Ze zeggen dat Gods Rijk niet van deze wereld is en dat we te maken hebben met Christus als Koning en niet met aardse heersers.

In de tijd dat de Bijbel geschreven is, was er vaak sprake van dictaturen: de Farao van Egypte, de koning van Babel, koning Herodes, veel koningen van Israël deugden niet. Er worden ook een paar goede heersers genoemd: Mozes gaf leiding aan het volk Israël op de woestijnreis, Koning David en Salomo waren rechtvaardig, Jozef was een wijs bestuurder ten tijde van een hongersnood. De ideale heerser en een rechtsstaat wordt bezongen in psalm 72.

In deze tijd is het wellicht goed om je af te vragen wat doe ik: ga ik stemmen of niet, en zo ja: op wat voor partij? Mijn ouders en grootouders stemden om principiële redenen niet, ik zal het wel doen. Moeten christenen zich ver van politiek houden of proberen een woordje mee te spreken? Moeten christenen afstand houden van deze wereldse samenleving of trachten mee te spelen om invloed ten goede te bereiken? Op wat voor wijze moeten zij hun stem laten horen?

U heeft in ieder geval nu de mogelijkheid tot een keuze.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk