

Beste mensen,

Verdriet, zorgen en pijn zoeken we niet op, we proberen het te vermijden. Toch kan het op je pad komen, door omstandigheden buiten jezelf of door eigen schuld. Soms kunnen we het onheil zelf ongedaan maken, we redden onszelf wel, het kan ook onze krachten te boven gaan. Er is gevaar dat je uit de weg moet gaan, dan is afstand nemen of vluchten het beste. Liever blo Jan, dan do Jan, liever laf dan dood. Een hertje moet niet proberen een leeuw aan te vallen. Er zijn situaties waarbij de aanval de beste verdediging is: het gevaar tegemoet treden. Niet iedereen is een held, een hert wil de jacht ontkomen. Wie dat doet heeft moed, is een held of roekeloos. Als er problemen zijn is het vaak beter die niet te negeren, maar te onderzoeken en ze onder ogen te zien. Dan ga je de moeilijkheden niet uit de weg, je zoekt ze juist op.

Een arts loopt niet weg voor een zieke. Hij onderzoekt de patiënt en kijkt of er genezing mogelijk is. Je kunt een kwaal niet altijd maar laten uitzielen, soms moet er ingegrepen worden. Er was ooit een gezegde over zachte heelmeeesters... Er zijn er die de koe bij de horens durven te vatten.

David ging Goliath tegemoet en bond de strijd aan. Hij vond het optreden van de goddeloze geweldenaar onverdraaglijk. Er zijn in de oorlogstijd mensen in verzet gegaan omdat ze het bedreven onrecht niet meer wilden tolereren. Ze waagden hun eigen leven.

Jezus kondigde aan dat hij naar Jeruzalem zou gaan, eigenlijk de mooie Godsstad met de tempel. Hij zei dat daar Zijn leven bedreigd zou worden. Zijn leerling Petrus, die het goed met Hem meende, probeerde Hem te weerhouden. Jezus is toch gegaan. Zijn weg is een kruisweg geworden.

Jezus ging zijn weg om op te komen voor wie zich niet konden redden.

Toen Jezus in Jeruzalem kwam waren er velen die hosanna riepen. Dat betekent: help toch (en niet zoiets als halleluja). Massa's hulpelozen die om bijstand riepen, ze hadden hoop en verwachting dat er misschien toch iemand zou komen die kon zorgen voor een betere wereld, te beginnen in de Heilige Stad. Toen Jezus op de ezel de stad binnenkwam, werd gehoopt dat Hij het zou zijn. Hij werd de zoon van David genoemd. Er staat dat mensen met een handicap weer in de tempel durfden komen, en ook de kinderen het hosanna zongen. De naam Jezus betekent redder. Toen Hij aan het kruis hing zeiden er mensen: anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden.

Jezus is de zonde en de dood, het gevaar, het kruis en het graf en de Satan tegemoet getreden. Een worsteling op leven en dood, erop of eronder. En het is niet geëindigd met de ondergang. In het begin van de Bijbel is sprake van een slang die in de hielen bijt en mensen doet struikelen, maar dat uiteindelijk de kop van die oude slang vermorzeld zal worden.

Jezus heeft die strijd gestreden. En ook al zingt een lied: ik wens te zijn als Jezus, wij zijn niet als Jezus. De kwade machten zijn ons vaak te sterk. Wij zullen wel vaker een straatje omlopen als het ons te gevaarlijk wordt. De gemeente is een groep van mensen die ondanks alles in redding blijft geloven, en blijft roepen (en soms zingt ze het ook): Hosanna, Heer, help. Juist in deze dagen.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk.