

Beste mensen,

Jezus is na Zijn opstanding verschenen aan Zijn leerlingen. Die konden het maar moeilijk geloven dat Hij leefde. Thomas was daarin niet de enige. Jezus had toen Hij op aarde rondwandelde goede krachtige woorden gesproken, die troost gaven en verwachting wekten, over Gods koningschap, dat mensen verlost van het kwade. Het is niet bij woorden gebleven, zieken werden genezen, hongerigen werden gevoed.

Wat Hij deed leek uniek, toch had Hij leerlingen, Zijn volgelingen. Een leerling wil leren van de leraar. In de leertijd leer je een vaardigheid. Als je b.v. bij rijles voor je examen slaagt, kun je zelfstandig de weg op. Zijn volgelingen wilden hem navolgen, doen als Hij.

Toen Jezus gedood was, waren Zijn leerlingen nergens meer, alsof ze niets geleerd hadden. De leertijd was voorbij en ze waren gezakt. Het leek onmogelijk dat ze Zijn werk konden voortzetten, was Hij onnavolgbaar? Het prille begin van de gemeente van volgelingen leek mislukt. Zelfs toen Jezus in levenden lijve verscheen, was het of ze lamgeslagen waren en hun opleiding was doodgelopen. Leerlingen keerden terug naar hun vroegere werkzaamheden, Petrus ging weer vissen. Het scheen of de boodschap van Jezus niet over te brengen was. De bekendste psalm is, denk ik, psalm 23: de Heer is mijn herder. Jezus wordt ook wel de goede herder genoemd, zorgzaam voor de kwetsbaren. Een mens wordt dan met een schaap vergeleken, die leiding nodig heeft om bij de grazige weiden te komen, desnoods door een donker dal heen.

Een lied luidt: Ik wens te zijn als Jezus, en... helaas ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij....

De opgestane Heer roept Petrus opnieuw (Joh. 21). Misschien meende hij uitgeschakeld te zijn voor de dienst aan God, ongeschikt, hij kon maar beter in de luwte blijven, hij had weinig meer te zeggen.

Jezus zegt hem: hoed Mijn schapen! Wees ook een goede herder, zoals de leraar. Is dat niet een te zware taak, tot mislukking gedoemd? Zijn mensen niet veel te schaapachtig om een kudde te begeleiden, zullen ze niet op een dwaalspoor geleid worden, gaan ze niet teloor in de wildernis van het leven en door de boze machten? Ooit waren Mozes en David herders van schapen en van mensen, en dat is niet altijd zonder problemen gegaan.

Zou Simon Petrus toch wat geleerd hebben, dat de Heer hem dit toevertrouwt? Jezus gaf hem die taak, hij is niet uitgeschakeld, hij mag medewerker zijn, als leerling van de meester. Geldt die opdracht alleen voor hem, en een paar uitverkorenen? Ik denk dat hij model staat voor alle leerlingen van Jezus, hij is op een bepaalde manier een modelleerling. Die opdracht zouden ook wij ons mogen aantrekken, ieder die Zijn leerling wil zijn. Kunnen we dat wel? De gemeente heeft het mogen doen tot op de dag van vandaag, met vallen en opstaan. Hij heeft eens gezegd: ik ben met jullie, al de dagen tot de voleinding van de wereld. Jezus ga ons voor, deze wereld door...

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk