

Beste mensen,

Na de Tweede Wereldoorlog lag er veel in puin, men zat met de brokken en de pijn. Er moest veel hersteld worden. Er was zoveel stuk gemaakt, materiële schade maar vooral in de menselijke verhoudingen. Het werd een tijd van wederopbouw. Men probeerde met vereende moed een betere samenleving op te bouwen. Men wilde leren van het verleden, na veel onmenselijkheid bleven er toch geloven dat een mensenleven de moeite waard was.

Het volk Israël heeft veel wisselende gebeurtenissen meegemaakt. Hun stad Jeruzalem met de tempel is verwoest, ze zijn gedeporteerd naar Babel, daar hebben ze jaren in ballingschap doorgebracht. Het leek of het met dit volk afgelopen was. Dat het geen toekomst meer had. Toch is het teruggekeerd, naar het oude land. Zion was nog niet vergeten. De vernielde tempel en de stad zijn weer opgebouwd, men nam de oude wetten weer in acht. Er staat dat het was alsof men droomde (Psalm 126). Men kon het eigenlijk niet geloven, en toch heeft God een nieuwe start met ze gemaakt. Deze ballingschap, ver weg van de vertrouwde omgeving bleek een bezinningstijd geweest te zijn. Het betekende een tijd van bekering. God keerde zich naar de mensen, de mensen keerden zich tot God. De band werd vernieuwd. Men heeft van die periode geleerd.

In de kerkgeschiedenis zijn er tijden van bloei geweest, maar regelmatig ging het ook niet goed met de gemeente van Jezus Christus, daarin lijkt ze wel op het oude volk. Toch zijn er steeds weer opwekkingen geweest, pogingen tot herstel, bezieling en hervorming. Aan vroeger kunnen we niets veranderen, wij leven nu. Van oude tijden kunnen we wel wat leren. In de coronatijd is er veel wat onzeker is. Het kan een tijd van bezinning zijn. Heeft het ons dichterbij God gebracht? Het was voor velen lastiger om samen te komen en diensten te houden zoals men gewoon was. De vrije ontmoeting met elkaar was moeilijker. Leerde nood bidden? Ik vermoed dat het afgelopen jaar wat meer mensen zich zijn gaan bezinnen op geloofszaken. Ik koester deze coronatijd niet meteen als iets moois en een zegen, maar die kan wel een uitdaging betekenen. Wellicht kunnen we later zeggen toch iets van deze tijd geleerd te hebben.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk