

Beste mensen,

Is geloven een privézaak? Baptisten zijn voor de volwassenendoop. Je laat je pas dopen als je er zelf voor kiest, niet omdat je ouders het willen. Het is een persoonlijke keuze van een mondig iemand. De doop is een bevestiging van jouw innerlijke overtuiging. Niet het water geeft redding maar de keuze. Het is een gewetenszaak. Je belijdt dat je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven en dat vergeving mogelijk is. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden.

Heb je in het geloofsleven wel andere mensen nodig? Bidden kun je in je binnenkamer, Bijbellezen kun je wel in een stil hoekje, een lied kun je wel stil voor jezelf weg neuriën, God hoort het wel. En alleen kun je ook geen ruzie met anderen maken (kerkscheuringen ontstaan pas bij 3 personen).

Toch is geloven niet alleen een persoonlijke zaak. Ons geloof hebben we overgeleverd gekregen via andere mensen. Als je gedoopt wilt worden, heb je iemand nodig die je doopt. Avondmaal vier je samen. Het is mooi als je je geloof met iemand anders kunt delen, als je je met andere mensen verbonden weet. In ons dagelijks leven hebben we altijd wel met anderen te maken, we kunnen elkaar als mensen niet zomaar ontlopen. We zitten in allerlei sociale verbanden. In deze coronatijd hebben velen het zonder de samenkomende gemeente moeten stellen. Heeft u het de afgelopen tijd erg moeten missen, of denkt u, eigenlijk heb ik geen gemeente nodig? Als je het zonder de verbondenheid met broeders en zusters meent te kunnen redden, moet je wel erg sterk in je schoenen staan, heb je geen correctie meer nodig? De eerste christenen kwamen samen in gemeenten om elkaar en God te ontmoeten. Daar is de Sabbat een geschikte dag voor. De onderlinge samenkomst kan het persoonlijk geloof versterken (Hebreeën 10:25). Als u weer kunt samenkomen, grijp die kans, ook dat is een persoonlijke keuze.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk