

Beste mensen,

Deze maand is het 91 jaar geleden dat de Amsterdamse ZDB gemeente werd opgericht, dat was in 1930. Vorig jaar hadden wij het 90-jarig bestaan wat uitgebreider willen vieren, maar deze tijden maken ook dit jaar grotere samenkomsten moeilijk. Wellicht komen er weer mogelijkheden in de toekomst.

Een periode van nog geen eeuw is niet lang in de geschiedenis van de kerk, maar er zijn geen mensen meer die nog getuige waren bij het begin. Herdenken is terugkijken naar het verleden, en vooruitzien. Een gemeente wil er voor zorgen dat het geloof door de generaties heen wordt doorgegeven. Ze levert over wat ze ontvangen heeft. Dat is traditie. In de traditie zitten waarden uit een verleden, kostbare zaken. In het gewone leven kijken we af en toe naar onze spullen, wat bewaren we, en wat kunnen we weggooien. Wat we weggooien kunnen we niet meer goed gebruiken, dat heeft zijn waarde voor ons verloren. De tijden veranderen steeds, kunnen Bijbelse waarden worden aangepast? Geloven kan behoudsgezind, conservatief zijn, het gaat niet altijd met zijn tijd mee. Houd wat u hebt opdat niemand uw kroon neemt, wordt tegen gemeenten gezegd in Openbaring 3:11. Zevendedags Baptisten blijven vasthoudend op het punt van de Sabbat, ze geloven dat de 10 geboden nog steeds van kracht zijn en niet verouderd. Ze geloven dat het oude Boek nog waarde heeft in de 21ste eeuw, dat de woorden van Jezus Christus voor alle tijden zijn. Toch moet de traditie elke keer weer kritisch bekeken worden. Dat heeft misschien meer met de manier van uitvoering te maken dan met de inhoud van de boodschap. Soms past de gemeente zich aan om bij de tijd te blijven, juist om de boodschap beter over te leveren. In deze coronatijd heeft men gebruik gemaakt van de computertechniek om het onderlinge contact te onderhouden. We kleden ons niet meer als 2000 jaar geleden, we rijden niet meer op ezeltjes, we gebruiken nieuwere Bijbelvertalingen, we zingen niet meer zoals vroeger. De veranderingen zijn vaak het gevolg van nieuwe technische mogelijkheden, hoe moet je daar dan als Christen mee omgaan? De techniek en de modes veranderen, hoe men met elkaar omgaat verandert niet zo: haat en liefde, angst, vertrouwen, vreugde en verdriet zijn van alle tijden. Als de gemeente zich aanpast zal ze dat steeds moeten toetsen aan de Bijbel en God bidden om inzicht en Geest.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk