

Beste mensen,

In Frankrijk is de 14de juli als nationale bevrijdingsdag. Men viert dan dat er meer vrijheid is gekomen door een revolutie, zo'n 200 jaar geleden. De leus was: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Mooie woorden, maar men heeft toen nogal wat bloed vergoten, de broederschap was soms ver te zoeken.

Bij broers en zussen denk je misschien aan een veilig thuis, waar het goed toeven is, een warm nest. Velen hebben goede herinneringen aan hun gezin van herkomst, dat geldt niet voor iedereen.

In het Bijbelboek Genesis wordt veel over broers en zussen gesproken. Een broer lijkt er vaak een tegenstander. Als je het daar van je familie moet hebben...Toch wordt daar het ontstaan beschreven van het volk, dat Gods zegen heeft door te geven in onze wereld. Zal dat lukken als gezinsleden elkaar de tent uitvechten? Er wordt beschreven hoe dat wonder toch gebeurt. Jacob en Ezau verzoenen zich. Juda (niet altijd een lieverdje) stelt alles in de waagschaal om zijn broer Benjamin te redden. Jozef vergeeft wie hem veel leed hebben aangedaan. Er was grote verdeeldheid in het gezin van vader Jacob (ook Israël genoemd), rondom zijn sterfbed is de familie verenigd en krijgt ieder de zegen mee.

Ik heb nog meegemaakt dat men elkaar in de gemeente als broeders en zusters aansprak. Een Amsterdamse voorganger was broeder Bosch, een vrouwenvereniging heette Zusterhulp. Nu vindt men dat misschien ouderwets, maar ook in de eerste gemeente noemde men elkaar zo, als broer en zus, kinderen van één Vader. Het klinkt zo mooi maar hoe geef je er inhoud aan? De gemeente is blijkbaar geen vriendenkring van gelijkgezinden, maar je bent met elkaar als een familie. Familieleden kies je niet zelf uit, je bent wel verwant maar het is dan zoeken naar een manier om in harmonie met elkaar om te gaan.

Het volk Israël is voort gegaan, ondanks een moeizaam begin. Broeder- en zusterschap wordt bezongen in psalm 133: hoe goed is het als ze samen zijn (hiné ma tov). Ik denk dat dat ook voor de gemeente geldt: een wonderbaarlijk gezinsverband, dat tot zegen mag zijn.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk