

Beste mensen,

Geloven is iets vrijwilligs, een persoonlijke keus, dat doe je niet op commando. Het Baptisme is in Engeland ontstaan als een hervormingsbeweging, die er de nadruk op legde dat God vrijwillig gediend wil worden. Wij kunnen van huis uit een geloofsopvoeding hebben meegekregen. Mooi als je vrome ouders hebt, maar je zult uiteindelijk zelf moeten kiezen. Een spiritual zingt: *Nor my father, nor my mother, but it is me, oh Lord, standing in the need of prayer.* Ik kan de keuze voor God niet aan mijn ouders overlaten, ik zal dat zelf moeten doen.

Daarom legden Baptisten en andere Doopsgezinden, de nadruk op de volwassendoop, de doop op belijdenis, om een nieuw leven met Jezus te beginnen (de naam Baptist komt van het Griekse woord voor dopen, Johannes de Doper wordt ook wel Johannes Baptist genoemd). In Engeland had de staatskerk veel invloed. Je werd er als kind gedoopt, je trouwde er, je werd er van uit begraven, dat hoorde zo, op die manier was je een brave burger. Je naam stond opgetekend in het doopregister, het trouwregister en het begrafenisregister, christelijk van de wieg tot het graf. Persoonlijk geloof was niet zo van belang, men werd geacht met de massa mee te gaan. De kerk was vooral Engels, maar is het Britse koninkrijk hetzelfde als het Koninkrijk van God?

Ook in andere landen was een staatskerk. Sinds keizer Constantijn werd van alle burgers verwacht dat ze Christen waren, anders kwamen ze in problemen met de staat. In Zweden was je bij je geboorte automatisch Evangelisch Luthers, in Rusland Russisch Orthodox, in Nederland Nederlands Hervormd. De regering zorgde voor een Bijbelvertaling: in Nederland de Statenvertaling, in Engeland de King-Jamesvertaling.

John Bunyan, een Engelse Baptist kwam in de gevangenis, als ketellapper was hij een lekenprediker en geen dominee van de Engelse kerk, en vrije prediking stond men niet graag toe. Hij heeft "de Pelgrimsreis van een Christen" geschreven, over de levensweg van een Christen naar God. De Bekende prent van "de Twee Wegen", is ook van zijn boek afgeleid. Kies voor het leven!

Tegenwoordig zijn de staatskerken niet meer zo als een paar honderd jaar geleden. De staat bemoeit zich minder met onze manier van geloven, dat heet vrijheid van godsdienst en tolerantie.

Geloven is nu in onze tijd meer dan ooit een persoonlijke zaak, je kunt je achter niemand verschuilen.

Er zijn mensen die zeggen: is het niet overmoedig dat een zondige mens voor God kiest, kan dat wel?

Ik geloof dat God al voor ons mensen gekozen heeft. Wij worden uitgenodigd kind van God te zijn en om Hem onze Vader te noemen. Die uitnodiging mag je aannemen. Je kunt er ja en amen op zeggen. Op zo'n manier komt het van twee kanten: van Gods kant en van de zijde van ons mensen.

Een ontmoeting, een herstel van een gebroken relatie, direct contact tussen God en mij, persoonlijk.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk