

Beste mensen,

Over het algemeen zoeken we het gevaar niet op, we kijken wel uit. Maar als het op je weg komt, wat doe je dan? Er zijn er die het tegemoet treden, risico durven nemen, de koe bij de horens vatten, dat zijn helden.

Je moet afwegen: aanvallen, verdedigen of vluchten. Niet iedereen is moedig, een strijder. Roekeloosheid kan onverantwoordelijk zijn. Men zoekt een manier zich te handhaven, een overlevingsstrategie. Als het gevaar te sterk voor je is en je het niet de baas kunt, is vluchten soms het verstandigste, ook al noemt men dat dan laf. Een strategische terugtocht, een vlucht heeft wel iets van een nederlaag.

In de Bijbel worden vluchtelingen genoemd, op zoek naar een veilige schuilplaats. Jacob vlucht voor zijn broer Ezau, Mozes voor de koning van Egypte, David voor Saul, de tiran, Jozef en Maria en Jezus voor koning Herodes.

In de Psalmen wordt vaak gesproken over een toevlucht en een schuilplaats. Ze werden gezongen door mensen, in nood gezeten, die een uitweg zochten. Liederen van radeloze mensen die zich afvroegen waar ze het zoeken moesten. Dat was regelmatig de situatie van het volk Israël. Psalm 91 is zo'n Psalm (deze staat niet op naam van David).

God wordt een schuilplaats genoemd, een toevlucht, een vesting (een vaste burcht), er is bescherming onder Zijn vleugels, Hij is schild ende betrouwe, Zijn engelen beschermen. Het gevaar wordt genoemd als: strik van een vogelvanger, pest, verschrikking in de nacht, een leeuw en een slang.

In de coronatijd is deze Psalm nog wel eens aangehaald. Wij zouden onze moeilijkheden wel anders noemen, maar nog steeds komen wij problemen en gevaar in ons leven tegen, onvermijdelijk. Toch zoeken ook wij een uitweg, een veilige schuilplaats.

Is geloven de problemen van het leven te lijf gaan, of is het wegvluchten, is geloven laf? Vluchten is niet hetzelfde als overgeven, de moed op geven. Soms is het tijdelijk afstand nemen. Jacob keerde terug en heeft zijn broer weer onder ogen gezien, Mozes keerde terug en heeft het tegen de koning opgenomen. David is niet altijd vluchteling gebleven, Jezus kwam terug uit Egypte.

Psalm 91 gaat over standhouden te midden van gevaar, te midden van onveiligheid geloven dat er een God is, Die een veilige toevlucht is. Er zijn gevaren, maar laat je er niet door overspoelen. Psalmen zijn soms liederen van wanhoop, die aansporen de hoop niet te verliezen, vluchten kan nog wel, ze blijven zingen van de Toevlucht.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk