

Beste mensen,

11 september is het 20 jaar geleden dat vliegtuigen het Wereldhandelscentrum in New York binnenvlogen en daar veel ellende aanrichtten. Het was een gebeurtenis die de wereld schokte. Er is nu weer een nieuwe generatie opgegroeid. Het is geschiedenis geworden, maar het is nog geen voltooid verleden tijd. De naweeën van toen zijn nog steeds merkbaar. Wat er in Afghanistan de afgelopen maanden gebeurde, had er ook nog mee te maken. Dat doorbrak zelfs het voortdurende nieuws over de corona.

Als er een schokkende gebeurtenis plaats vindt, schrikt men ineens wakker. Er gaat een alarmbel. Er zijn er dan die denken dat het einde der tijden en het laatste oordeel is aangebroken. Maar na verloop van tijd lijkt het of het weer langs ons heengaat en gaan we over tot de orde van de dag.

Eigenlijk zou het ons alert moeten houden, maar we raken gewend aan corona en Afghanistan, het is geen nieuws meer.

In Israël werd (wordt), op bepaalde tijden op de sjofar geblazen, ook wel ramshoorn genoemd: met Grote Verzoendag (dat één dezer dagen gevierd wordt) en aan het begin van elke maand. Dat instrument heeft een klagelijk geluid en draagt ver. Het is eigenlijk bestemd voor de oorlog: om strijders te verzamelen en te waarschuwen als er gevaar dreigt. In ieder geval een instrument om je wakker en bij de les te houden en niet bij in te dutten. Bij ons laat men bij brand, en op de eerste maandag van de maand de sirene klinken, zo'n soort geluid is het.

Het bazuingeschal klonk toen de wetten van God aan het volk Israël in de woestijn bij de berg Sinaï gegeven werden, een indrukwekkend, vreeswekkend geloei. Het klonk bij de val van de muren van Jericho en bij het optreden van de bende van Gideon. Waak op! Alle aandacht erbij! Sluimer niet in!

In het boek Openbaring klinken de bazuinen ook, die roepen op tot waakzaamheid in spannende dagen.

In deze tijd kunnen we ons afsluiten voor het wereldgebeuren en zeggen: ze zoeken het maar uit.

Het geluid van de sjofar roept op en daagt uit: sluit je er niet vooraf, luister naar het schallen van de bazuin. Er staat dat ook bij de wederkomst van Christus op de bazuin wordt geblazen: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood! (1 Corinthe 15:52). Bij militairen werden de soldaten met trompetgeluid 's morgens opgeroepen om op te staan: het reveille.

Ik denk dat het in onze tijd van belang is dat we niet horen: gaat u maar rustig slapen, maar: houd je oren en ogen open, Gods bazuinen klinken ook in onze dagen.

Gods bazuinen klinken luid:  
op de bressen stel niet uit.  
Verzamelt u en sluit de rij.  
Verkondig Jezus' heerschappij. (Opwekking 330)

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk.