

Beste mensen,

Wij wonen in een land waar over het algemeen geen honger wordt geleden. Er zijn wel voedselbanken en niet iedereen heeft een inkomen waarvan je in overvloed kunt leven, maar er is voor ieder een maaltijd bereikbaar. Dat is in andere landen en andere tijden anders geweest. In de oorlog was er de hongerwinter. Een mens is afhankelijk van voedsel om in leven te blijven. Als men in de Bijbel over voedsel spreekt wordt er vooral over brood gesproken (vlees was luxe). De mens moet na de wegsturing uit het paradijs met een bezweet voorhoofd z'n brood verdienen, er moet voor de kost gewerkt worden. We bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Ooit was dat een werkelijke zorg voor hele gezinnen. In de woestijn werd het volk Israël gevoed met manna, anders hadden ze de tocht naar het beloofde land niet overleefd. Er worden veel hongersnoden beschreven, Abraham en Izaäk hadden er mee te maken. Bekend is het verhaal van Jozef, die in de gelegenheid werd gesteld als onderkoning van Egypte velen in leven te houden. De armen moesten soms schooien om wat graan te bemachtigen door aren te rapen, zoals Ruth. Dat gebeurde trouwens in Bethlehem, die naam betekent broodhuis. We weten van de weduwe van Sarfat die voldoende meel kreeg door een wonder. Jezus heeft hongerigen gevoed, massa's met het weinige aanwezige voedsel. Zelfs Jezus kreeg honger in de woestijn. Er worden maaltijden met brood beschreven: Abraham vroeg Sara snel broodkoeken te maken voor de bezoekende reizigers (die engelen bleken), Jezus brak het brood met de Emmaüsgangers. Bij de uittocht uit Egypte at het volk matses (zoals nog steeds met Pesach). Jezus at en brak het brood samen met zijn leerlingen bij het laatste Avondmaal.

Als het over brood gaat, gaat het over wat we natuurlijk nodig hebben in ons leven, dat is "aards"voedsel, maar ook geestelijk voedsel. Ik zeg niet dat het aardse voedsel niet belangrijk is. Zolang wij op aarde leven zullen we dat ook nodig hebben. Het is mooi als mensen elkaar ondersteunen als er gebrek is. Jezus zegt: je zult niet alleen van brood leven. Er is vaak ook geestelijke hongersnood.

Als we bidden om dagelijks brood dan vragen we ook om geestelijke ondersteuning. Het volk Israël is in de woestijn gevoed, maar zo leerden ze ook op de hemel te vertrouwen. Jezus wordt levend brood genoemd. Hij kan ons in leven houden. Als we niet door de hemel gevoed worden verkommeren we. Voor het aardse brood moet gezwoegd worden, het brood uit de hemel wordt gratis uitgedeeld(Jesaja 55).

Goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk