

Beste mensen,

Sabbat 30 oktober zal er een doopdienst zijn in Haarlem. Zevendedags Baptisten hebben in hun naam een paar kenmerken: de zevende dag, (de Sabbat) en de doop (Johannes de Doper werd ook wel Johannes Baptist genoemd), wat dat betreft zijn ze doopsgezind. Er zijn natuurlijk meer geloofspunten, die allemaal naar de verlossing door Jezus Christus wijzen. Baptisten geloven dat men zich moet laten dopen als je een geloofskeuze hebt gemaakt. Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en is opgestaan. Doop op belijdenis. Niet de ouders maken de keuze, zoals bij de kinderdoop, maar de gelovige.

Doop als een uitbeelding van het afleggen van zonden en het oude leven en het maken van een nieuw begin. Baptisten passen de doop door onderdompeling toe. Water is een teken van reiniging, in de Bijbel staan waterstromen ook voor het gevaar en de dood en ondergang. Denk aan de zondvloed. Het ten onder gaan en weer boven komen is ook een verwijzing naar de opstanding. Doop als een teken dat je gered bent uit doodsgevaar, je wilt met Jezus verder gaan door het leven. Ook Jezus is gedoopt. Toen klonk een stem dat Hij Gods geliefde Zoon was (Mattheus 3:17). Als wij ons laten dopen volgen wij hem na, ook wij mogen ons kinderen van God noemen. Zo kunnen wij het Onze Vader bidden.

In de doop laat je zien wat je gelooft en in Wie je gelooft, je geeft zo een belijdenis, God weet al wat er in je hart gebeurt, anderen kunnen er dan nu getuigen van zijn. Je wilt verder gaan met die navolging, je blijft leren. We zijn nog niet perfect, maar we mogen bij God horen. We mogen erop vertrouwen dat we gered zijn, dat het leven sterker is dan de dood. In de doop kiezen wij voor wandelen met God. Maar we mogen geloven dat God al voor ons gekozen heeft. Hij wil dat de mensen zalig worden, gered worden. In de doop zeg je daar amen op, je wilt de kans grijpen die God je geeft. Op de woelige baren dreigde Petrus weg te zinken, hij riep Jezus om hulp, hij greep de uitgestoken hand en hij ging niet ten onder (Mattheus 14:30-31), worstelen en bovenkomen. God wil niet onze ondergang, Hij wil dat wij leven. De doop is een protest, opstand tegen de dood: het laat de opstanding al zien.

De doop wordt wel vergeleken met de doortocht door de Rode Zee van het volk Israël. Je weet dat je bevrijd bent uit het land van zonde en slavernij (Egypte). Je bent op weg naar het Beloofde land, maar in de tussentijd zit je in de woestenij van het dagelijks leven. Je bent er nog niet, je bent op reis, maar je mag vertrouwen, geloven in een goede toekomst. Toen heeft God Zijn volk onderhouden met hemels voedsel, Hij reisde mee in een wolkkolom. God geeft nu zijn Geest mee, Zijn kracht van boven. We zijn niet aan ons lot overgelaten. Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, gaf Hij de opdracht aan zijn discipelen, om te dopen en zijn boodschap te onderwijzen, die is bestemd voor alle volken. Jezus beloofde: Ik ben met jullie, tot de voleinding van de wereld. (Mattheus 28:19). Hij zal ons geleiden.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk