

Beste mensen,

Als je je laat dopen is dat een demonstratie. De buitenwereld mag weten wat je innerlijk beweegt.

Geloven is iets persoonlijks, dat kan je anderen niet voor je laten doen. Het is jouw geloofskeuze. Je zegt zelf ja op Gods aanbod om gered te worden. Dat is iets tussen God en jou, dat is jouw band met God. Daar heb je geen andere mensen voor nodig: Gods verborgen omgang vinden (Psalm 25).

Jezus zegt: als je bidt doe dat in je binnenkamer en niet op de hoeken van de straten. God ziet het hart aan, mensen kijken naar uiterlijkheden.

Bij een doop zijn er getuigen, tenminste degene die doopt. Wat en in Wie je gelooft spreek je dan uit in een belijdenis. Het gebeurt vaak in een gemeente, te midden van broeders en zusters. Je mag je geloof met anderen delen. Het is ook een soort evangelieverkondiging, een oproep aan anderen, ook zo'n stap te doen, een oproep tot bekering. Een gemeente kan je ondersteunen bij die stap. In je doop geef je te kennen dat je een nieuw leven met Jezus wilt beginnen, met Hem wilt wandelen. Het is fijn te weten dat er medegelovigen, medestrijders zijn. Die kunnen voor je bidden en je soms bijstaan. Geloven is een persoonlijke keus, maar een gemeenschap van gelovigen, van deelgenoten kan belangrijk zijn: mensen die ook Jezus willen navolgen. Blijf als gelovige niet op een eiland zitten, zoek onderling contact met hen die dezelfde weg willen gaan.

In het boek Handelingen lezen we hoe een gemeente van gedoopte Christenen ontstaat. Als je een Bijbel hebt, kun je die zelf lezen, je kunt zelf bidden en naar geestelijke muziek luisteren.

Maar het lijkt me ook goed om samen te komen. De Sabbat is daarvoor een geschikte dag. Je kunt elkaar dan inspireren. Een gemeente is een leerschool, samen leren en een oefening om met anderen om te gaan. Ook het Avondmaal is een mogelijkheid om dat samen te vieren, je deelt het brood en de beker, en denkt aan wat Jezus voor ons heeft gedaan.

De doop is een stap, een keuzemoment, het leven van een Christen gaat verder, de weg samen, met elkander en met Hem.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk