

Beste mensen,

Bij opinieonderzoeken wordt gevraagd naar je opinie over een onderwerp: ervoor, ertegen of geen mening. Op de computer wordt men gevraagd wat men van iets vindt, door een duimpje omhoog of omlaag te laten zien. Eénmaal in de zoveel tijd zijn er verkiezingen, dan worden de burgers gevraagd naar een beoordeling van de bestuurders of die hun werk goed gedaan hebben, mogen ze blijven of kunnen ze gaan. We horen de hele dag verschillende meningen. De mening van anderen, maar wat vind je zelf? Een mening is een beoordeling, die kan oppervlakkig zijn of grondig. Een mening kan kritisch zijn. Kunst wordt beoordeeld, vind je het mooi of lelijk, applaus of tomaten. Onze prestaties op het werk kunnen beoordeeld worden, er worden wel functioneringsgesprekken gehouden: kan je functioneren daar verbeterd worden? Schoolprestaties worden beoordeeld met cijfers. Een examen is een beoordeling, daarvoor kun je zakken of slagen.

Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, staat er in de Bergrede ( Mattheus 7:1). We hebben vaak wel een oordeel of we iets of iemand goed of slecht vinden. Verbiedt de Bijbel je een mening te hebben? Daar staat geschreven over de balk en de splinter. Je ziet de fouten van de ander, maar niet van jezelf. Zouden we elkaar niet af en toe kritisch mogen bekijken? Als ouders geen kritiek op hun kinderen zouden mogen hebben, wat komt er dan van de opvoeding terecht? Zou je steeds je mond moeten houden, mogen dominees dan nog preken? Moeten we dan maar zwijgen en onze mening voor ons houden? In het dagelijks leven kunnen we er vaak niet onderuit situaties te beoordelen en een mening te uiten. De profeten staken hun kritiek niet onder stoelen of banken. Ik denk dat er niet staat dat je nooit mag oordelen, maar dat je moet beseffen dat ook jij beoordeeld kan worden, jij bent niet boven de kritiek verheven. Met de maat waarmee jij meet, zul je gemeten worden, met boter op je hoofd kun je beter niet hoog van de toren blazen (om een paar spreekwoorden te combineren).

Er kan kritiek zijn om iemand af te breken of op te bouwen. Broeders en zusters kunnen elkaar er op wijzen hoe het beter kan. Beoordeling in de opvoeding wil als het goed is niet kinderen klein houden maar grootbrengen tot zelfstandigheid.

Er is wel verschil tussen het oordeel van mensen en van God. Mensen zien de buitenkant, God ziet het hart aan. Een menselijk oordeel kan streng zijn en genadeloos, er naast zitten, maar het is voorlopig. Gods oordeel is het laatste oordeel. Ik geloof dat dit genadiger kan uitvallen.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk