

Beste mensen,

Een nieuw kalenderjaar breekt weer aan. Dan kijk je wat meer terug en vooruit, wat heb ik er het afgelopen jaar van gemaakt en wat zal de toekomst brengen. Men staat even stil bij de tijd.

God is eeuwig, Die is niet aan tijd gebonden, wij mensen hebben te maken met uren dagen, maanden, jaren. Tijd die voorbij gaat, die door je vingers doorloopt. In de sport telt elke seconde, tijd is geld, druk, druk, men zegt ook dat de tijd vliegt. Er is zo een jaar om. Vorig jaar dachten we wellicht dat de corona wel voorbij zou zijn, maar ook het komend jaar zal het wel het nieuws blijven beheersen.

De verleden tijd is geschiedenis daar kunnen we niets meer aan veranderen, de toekomstige tijd die is moeilijk te voorspellen, die ligt nog open. We hebben vooral te maken met de tijd waarin we leven, dat is de tijd dat we keuzes maken en beslissingen nemen, die gevolgen kunnen hebben.

De tijd wordt gemeten met klokken. In vroegere tijden keek men vooral naar de stand van de hemellichamen, men keek naar de zon, de maan en de sterren. De dag en het jaar worden nog steeds door de stand van de zon bepaald. In de Joodse kalender is de maan belangrijk voor de telling van de maanden. Wij tellen onze leeftijd in jaren. In het begin van de Bijbel staat dat God de week instelde, en de Sabbat als een bijzondere dag, waarin God en mensen speciaal voor elkaar de tijd kunnen nemen, een ontmoeting van aan tijd gebonden mensen met de eeuwige God. De Sabbat is ook een verwijzing naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar de tijdsaanduiders en lichtbronnen zon en maan niet meer nodig zijn. We zullen ons voorlopig moeten behelpen met klokken en kalenders en al of niet elektronische agenda's.

Al 78 jaar wordt er een Sabbatkalender uitgegeven, de laatste jaren door de ZDB-gemeenten van Amsterdam en Haarlem, verzorgd door Desmond Dijk. Daarop staan de weken aangegeven met zondag als eerste dag en de Sabbat als zevende dag. Er staat ook aangegeven wanneer de Sabbat begint en dat kan in de zomer of de winter wel een verschil uitmaken. Voor elke dag is er ook een Bijbeltekst. Misschien heeft u al zo'n kalender ontvangen, of heeft u er belangstelling voor. Wellicht zijn er nog te verkrijgen via het secretariaat van de gemeente Amsterdam.

Psalm 90 gaat over de tijd en hoe we zinvol de dagen van ons leven besteden: Leer ons onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult (Nieuwe Bijbelvertaling 2021).

De Zegen gewenst voor het komende kalenderjaar,

en een goede Sabbat,  
Roel Dijk