

Beste mensen,

Ik schreef vorige week: de verleden tijd is geschiedenis, daar kunnen we niets meer aan veranderen, de toekomstige tijd ligt nog open, we hebben vooral te maken met de tijd waarin we (nu) leven, dat is de tijd waarin we keuzes maken en beslissingen nemen. Ook al kunnen we aan die verleden tijd niets veranderen, die is wel belangrijk. We hebben te maken met de gevolgen van beslissingen uit het verleden. Fouten van vroeger werken nog door, goede daden ook. Wat we vroeger hebben gedaan, daar kunnen we nu nog last of voordeel van hebben. Onze voorouders hebben nog invloed op ons.

Je kunt naar het verleden terugkijken: wat was die goeie ouwe tijd toch mooi. Wat hadden we het toch goed toen we nog niet van corona wisten; of wat konden ze in de Gouden Eeuw van Rembrandt toch mooie schilderijen maken, kom daar nu eens om. Soms lijkt het verleden gruwelijk, wat was er niet allemaal gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, of: wat was er een bijgeloof toen men geloofde in hekserij. Daar verlangt niemand meer naar terug. Het verleden kan littekens achterlaten.

De uitvindingen van onze voorouders kunnen we voordeel van hebben, rampen van vroeger werken ook door. Het verleden is geen verloren tijd, je kunt er van leren. Je kunt de erfstukken opnieuw gebruiken, die hoeven niet waardeloos te zijn. Recepten en raadgevingen van vroeger kunnen nog prima toepasbaar zijn vandaag de dag. We kunnen voortbouwen op het werk van vroegere generaties. Het verleden moet je niet zomaar vergeten.

De Bijbel staat vol verhalen van vroeger, maar is het niet een boek van en voor mensen van toen, eigenlijk uit de tijd, achterhaald? De boodschap van dit boek kan ons vandaag de dag helpen ons leven in te richten. Als je met dat boek bezig bent blijkt het actueel te zijn. Het kan ons nu helpen de koers in ons leven te vinden (Psalm 119:105, het middelste vers van onze Bijbel). Het is een groot reservoir, boordevol ervaringen. Wij kunnen leren van de geschiedenis van het oude Israël, we kunnen leren van het ontstaan van de eerste Christelijke gemeente. De boodschap van toen heeft ons wat te vertellen in 2022.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk