

Beste mensen,

Een Bijbelboek heet Exodus, dat betekent uitweg. Het gaat over mensen die vastgelopen zijn. Ze zitten in de slavernij, en ze komen er zelf niet uit, ze zitten opgesloten. Ze zijn doodgelopen. Ze hebben geen uitzicht en kunnen de tirannie niet verdrijven. Ze zijn machteloos. Wat te doen, niet klagen maar dragen? Mensen in nood blijven wel om hulp roepen, bidden. Ze zijn toch nog niet zo afgestompt dat ze blijven uitzien naar bijstand of ga je wennen aan slavernij en slechte toestanden?

Dit ging over de geschiedenis van het volk Israël, God had beloften gedaan aan hun voorvaders (beschreven in het eerste Bijbelboek), maar wat was er van uitgekomen? Ik denk dat de Bijbel niet gegeven is om ons hopeloos te maken, maar om er kracht uit te putten.

Redding komt er, tegen de verdrukking in.

De onderdrukkende krachten zijn niet te onderschatten, maar toen is dat volk er uitgekomen, er was een uitweg. De Bijbel is geloof ik ook niet alleen geschreven voor het volk van Israël, toen, een paar duizend jaar geleden. Het is ook gegeven voor alle volken, juist nu, Christenen mogen er ook van getuigen. In de Paastijd viert en herdenkt het oude volk die bevrijding. Herdenken is niet alleen stilstaan bij het verleden maar om er nu kracht aan te ontlenen. De oude verhalen zijn er om te inspireren en het vertrouwen te geven in een uitweg, een exodus. God die een bevrijder is en geen tiran. God die weer kansen geeft, die mensen weer doet opstaan uit een geknechte toestand, helpt ze weer op de been, als het ware om ze weer op weg te helpen zodat ze weerbaar worden. Het woord Opstanding heeft niet voor niets met opstaan te maken. Ooit had iemand kritiek op het Jodendom en het Christendom, hij vond het een geloof van slaven, van underdogs en verliezers. Naar Jezus komen de zieken en de zwakken, de kwetsbaren toe. In de Lofzang van Maria zingen de machtigen een toontje lager. Israël is politiek bijna nooit een machtig volk geweest, maar de geschiedenis ervan laat zien dat God een volk dat vaak reddeloos verloren lijkt, uitwegen blijft bieden. Het is een wonder dat dit volk nog bestaat en dat hun boek nog steeds gelezen wordt. Met ons mensen vraagt men zich ook wel af, wat voor toekomst is er te verwachten? De geschiedenis van Exodus kan ons denk ik vertellen dat wij mensen toekomst hebben, God geeft uitwegen, Hij laat niet los het werk wat Zijn hand begonnen is.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk