

Beste mensen,

In het boek Prediker staat: er is een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen (3:6), We hebben waarschijnlijk allemaal wel eens dat we moeten beslissen wat we willen bewaren en wat opruimen. Af en toe gaat de bezem door ons hebben en houden. Dat kan over spullen gaan maar ook over opvattingen en personen. Soms is iets ballast geworden, die je belemmert en die je kunt missen. Er is ook wat kostbaar voor je is en dat je wilt bewaren. Door een grote schoonmaak komt soms aan het licht wat werkelijk waardevol is.

Er zijn er die modern willen zijn, alles wat oud is, is verouderd, daar kun je niet meer mee aankomen, je moet vernieuwend zijn. Er zijn er die gehecht zijn aan wat van vroeger was, behoudend, conservatief.

Wat mij betreft, ik ben nogal gehecht aan mijn boekenvoorraad, terwijl veel informatie ook op de e-reader of op digitale wijze te verkrijgen is. Ik ben nog uit het papieren tijdperk.

Als je opruimt maak je ruimte, geef je het nieuwe een kans. Aan de andere kant, het nieuwe komt niet zomaar uit de lucht vallen, veel van onze kennis en wijsheid danken we aan vorige generaties.

Het is denk ik goed om af en toe te selecteren wat we hebben en wat de moeite van het bewaren waard is. In het Engels heet een brandkast een safe, een beveiligde kast waarin je kostbaarheden bewaart. Als je spaart bewaar je wat voor moeilijker tijden. Jozef liet in Egypte graan bewaren voor tijden van hongersnood. Israël heeft de Bijbelboeken bewaard, de Sabbat en de geboden, de tempel en de tempeldienst zijn ze kwijtgeraakt. God wordt ook wel de Bewaarder genoemd van mensen, blijkbaar zijn die kostbaar voor Hem.

De Gemeente heeft door de eeuwen heen de boodschap van Christus doorgegeven en bewaard, ook al gebeurde dat soms wel gebrekkig. In de hervormingstijd heeft men veel tradities overboord gegooid, men vond dat men die best kon missen, dat ze overbodige franje waren.

Zo zullen wij ook in onze tijd steeds kijken wat waard is om te behouden. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. In Openbaring (3:11) staat: houd vast wat u hebt opdat niemand uw kroon zal wegnemen. We zullen steeds kritisch moeten kijken waar het om draait in het leven.

De Bijbel is een boek vol bewaarde wijsheden, er was misschien nog veel meer kennis en wijsheid over te leveren (Prediker 12:12; Johannes20:30,31), maar wat we nu hebben is voldoende, daar kunnen we het mee doen.

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk