

Beste mensen,

In de Bijbel worden wonderen beschreven. Een wonder is, wat gewoonlijk niet kan. Het water dat in wijn verandert, een ijzeren bijl gaat drijven, een ezel spreekt. Een wonder is iets ongelooflijks, het is niet natuurlijk. Bij de bevrijding van Israël uit Egypte gebeurden wonderen. Jezus deed wonderbaarlijke genezingen, Hij gaf een mensenmassa te eten, terwijl er maar weinig voedsel was. Wij zouden graag in onze tijd dergelijke wonderen willen zien. Een knip met de vingers, een krachtig gebed en de corona is verdwenen. Aan de andere kant, er kunnen nu zaken die vroeger voor onmogelijk werden gehouden: dat je door de lucht kunt vliegen, dat je met iemand die aan de andere kant van de wereld woont luid en duidelijk kunt spreken. Wat vroeger een ongeneselijke ziekte was, daar kun je nu van herstellen. Er gebeuren ook dingen die we normaal vinden, die eigenlijk wonderlijk zijn, ook al is het natuur: dat de sneeuwkllokjes weer opkomen, dat de sterren en de maan op voorspelbare tijden aan de hemel verschijnen, dat een kindje geboren wordt. Dat wij mensen bestaan, dat ik mij van mezelf bewust ben.

Het was een wonder dat het volk Israël werd bevrijd van slavernij, terwijl er geen kans op verlossing leek. Het was een wonder dat ze in de woestijn overleefden, dankzij het manna. Maar toen ze het elke dag moesten eten vonden ze dat gewoon en wilden wel eens wat anders. Een wonder kan gewoon worden als het lang duurt. Een wonder is vaak een uitzondering op de regel. Het is een wonder dat men in dit land geen honger hoeft te lijden en dat we in vrede leven. We vinden dat normaal maar het is een uitzondering in de geschiedenis. In het woord wonder, zit verwondering, een wonder is om je te doen verwonderen en dat kun je snel verleren. Bijbelse wonderen zijn geen sprookjes, maar een ingrijpen van God om ons te redden. De komst van Jezus naar deze wereld was een wonder (de wijze waarop, met engelen, was dat ook). Dat Jezus voor mij gekomen is en dat er redding voor mij is, is onbegrijpelijk, maar ik mag het toch geloven, zoals Thomas. Er is een lied van het Leger des Heils dat de wonderen van de schepping bezingt, maar het refrein is: het grootste wonder is het besef dat God van mij houdt.

Ooit heeft iemand gezegd: als je niet in wonderen gelooft, ben je geen realist. Een wonder van God is niet om je met je hoofd in de wolken te laten lopen, in een fantasiewereld, maar om je weer met beide benen naar de aarde terug te brengen.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk