

Beste mensen,

Op het ogenblik stormt het wat om mijn huis, maar het dak zit er nog op. Storm is niet ongebruikelijk in deze streken en gewoonlijk houden de dijken het wel. Tegenwoordig krijgen stormen zelfs een naam en een codekleur. Je ziet de wind niet, maar je voelt dat die er is, zeker bij tegenwind. Je merkt de effecten, een blad waait mee met alle winden, gejaagd door de wind. In een land als Nederland maakte men al eeuwenlang gebruik van windkracht, met molens en zeilvaart, men kon van de wind leven. Tegenwoordig zie je overal windmolens, alsof het een nieuwe bron van energie is.

De Bijbel beschrijft die kracht ook. Storm op zee die mensen in de afgrond kon storten, waarbij men zich klein en machteloos voelt, verhalen van Jezus en zijn leerlingen in het schip en van Jona. Soms worden levensproblemen met stormen vergeleken: Ruwe stormen mogen woeden.... Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. De profeet Elia wordt met een stormwind opgenomen.

In Handelingen wordt gesproken van een geweldige windvlaag, die de moedeloze discipelen weer in beweging zet. Er volgt een uitstorting van de Heilige Geest, Gods inspiratie gaat aan het werk, waar mensen de kracht niet meer hebben. Gods Geest wordt vaker met de kracht van de wind vergeleken, zoals in het begin van Genesis: de Geest van God zweefde over de wateren, Gods creatieve kracht bedwingt de chaos en de schepping wordt geordend. Storm kan destructief zijn, Gods Geest is constructief. Wij zouden graag Gods Geest zichtbaar willen zien, maar wij zien alleen de gevolgen: de vruchten van de Geest (Galaten5:22), mensen die geïnspireerd zijn door die Geest.

De Bijbel is geschreven door mensen die geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Ons geloof en de Gemeente kan niet bestaan zonder die Geest.

Na een storm ziet men ontwortelde bomen, afgewaaide dakpannen en stukken duin die zijn afgeslagen, deze krachten kunnen verwoestend zijn. God weet krachten die vernietigend lijken om te zetten in verlossende en bevrijdende energie. Gods Geest is opbouwend en inspirerend, een oerkracht die wonderen kan verrichten.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk