

Beste mensen,

Het volk Israël viert in deze dagen het Poerimfeest. Dan wordt gedacht aan een bevrijding uit een noodsituatie. Volgende maand wordt het Pesach/ Paasfeest gevierd, dat ook over een bevrijding gaat. Het Poerimfeest wordt meestal door Christenen niet gevierd. Terwijl het over een ernstige gebeurtenis gaat, wordt het gevierd als een vrolijk feest. De boze krachten en machthebbers zijn niet in hun opzet geslaagd. Haman is de verpersoonlijking van zo'n plan. Verzet lijkt onmogelijk. Hij heeft de dag van de ondergang bepaald, het lot lijkt bezegeld. Het noodlot staat vast.

Poerim betekent eigenlijk het feest van het lot. Toch komt er verzet en het boze plan dat al in kannen en kruiken leek, lukt niet. Het lot kan gekeerd worden, de boze machten worden in hun hemd gezet. Haman komt ten val. Het lijkt of er veel voorbeschikt is in het leven, maar het is belangrijk om te blijven geloven in de overwinning van het goede. Bij het Poerimfeest wordt gespot met de machtigen die op vernietiging uit zijn, dat ze het uiteindelijk niet zullen redden, ze hebben niet het laatste woord.

Met Pesach wordt gedacht aan bevrijding uit slavernij en in God die bevrijder is.

Met Pasen denken Christenen aan de opstanding, het leven is sterker dan de dood. Het plan van God met deze wereld loopt niet dood. Ook al rijmt het woord lot op God, het is niet hetzelfde. Het maakt wat uit waarin en in Wie je gelooft. Het noodlot leidt naar verdrukking en machteloosheid waaraan we onderworpen zouden zijn. God is Bevrijder, Hij geeft weer ruimte, Hij redt van ondergang, Hij heeft ons geschapen voor het leven. De naam Jezus betekent redder. Geloven is blijven geloven dat het noodlot niet overwint. In het Onze Vader bidden we: verlos ons van de boze en uw Koninkrijk kome.

Een goede Sabbat gewenst,

Roel