

Beste mensen,

Afgelopen week was ik in het Joodse Museum in Amsterdam. Dat is gevestigd in een vroegere synagoge in de voormalige Joodse wijk. De geschiedenis van de Joden in Nederland wordt daar tentoongesteld. Er zijn mooie versierde boekrollen, van de vijf boeken van Mozes en vele andere voorwerpen. Er wordt verteld over het bloeiende Joodse leven toen Amsterdam Mokum was en over de rampen van de Tweede Wereldoorlog.

Amsterdam huilt waar het eens heeft gelachen.

Toch is het Joodse volk verder gegaan.

Geschiedenis is de ervaring uit het verleden van vorige generaties, die er nu niet meer zijn. Heeft het nog zin om je er dan nog druk over te maken? Is het niet iets van vroeger? De Bijbel is niet zomaar een geschiedenisboek, een museumstuk dat je moet bewaren in een glazen kastje. De oude verhalen willen ons opwekken en ons bewust maken van het kostbare leven dat God ons geeft. Met Pesach wordt het verhaal van de uittocht verteld, de oudere generatie moet het dan doorgeven aan de jongere. Ze zeggen dan: Wij waren slaven in Egypte. Degenen die dat nu zeggen zijn nooit slaven in Egypte geweest. Het gaat erom dat de nieuwe generatie woorden van hoop hoort, dat bevrijding van onderdrukking mogelijk blijft.

Deze week was ik ook naar de Mattheuspassion geweest. De lijdensgeschiedenis van Jezus op muziek van Bach. De tekst van het evangelie wordt letterlijk gevolgd, afgewisseld door liederen. Je kunt ernaar luisteren als naar een muziekstuk, de kunst om de kunst. Het evangelie is niet bedoeld om zomaar een gebeurtenis te gedenken die een paar duizend jaar geleden heeft plaatsgehad. Het heeft een boodschap voor nu. Oude en Nieuwe Testament zijn gebruiksboeken, waar we vandaag iets aan kunnen hebben. Ze vertellen dat dood, ondergang en lijden niet het laatste woord hebben, ook niet in tijden van oorlog en ziekte en haat. Het gaat over opstanding en opwekking uit wat dood lijkt. Het is geschreven en doorverteld tot op de huidige dag, overlevering voor mensen van nu, om met Gods hulp verder te gaan.

Jezus ga ons voor....

Een goede Sabbat gewenst,  
Roel Dijk