

Beste mensen,

We bidden het Onze Vader en we zingen het lied, Abba Vader. Dan noemen we God: Vader. Jezus is de Zoon van God, hij is nauw met Hem verbonden. Maar is voor ons mensen de afstand niet te groot, onoverbrugbaar? We bidden tot de Vader in de hemel, het hoogste en het verste wat we ons kunnen voorstellen. En toch geloven we dat ons gebed God kan bereiken, dat we niet in de ruimte bidden.

In het begin van de Bijbel staat dat de mens naar het beeld en gelijkenis van God is geschapen. Maar lijkt de mens nog wel op God? Is er iets te merken van verwantschap? Zijn we het wel waardig om kinderen van God genoemd te worden, zijn we niet van Hem vervreemd? Toch bidden we alsof we kinderen van God zijn, zijn we dat wel, mogen we dat wel? Bij het afscheid van zijn leerlingen voordat hij gevangen werd genomen, zegt Jezus dat er verbinding mogelijk is. Er is een weg naar de Vader. De Vader is nauw met de Zoon Jezus verbonden, Jezus wil met ons mensen verbonden zijn, zoals de takken aan een wijnstok. In een gelijkenis wordt ook over een vader en zonen gesproken. Zelfs als een kind zich onwaardig heeft gedragen is er hoop en perspectief, hij mag naar huis komen. Wij kunnen uit ons zelf God niet bereiken. De wereld lijkt vaak ver van God, van God los. God heeft zijn schepping niet losgelaten. De Hemel keert zich naar de aarde, God ontfermt zich over de mensenkinderen. God laat ons niet zomaar ten onder gaan, alsof we voor niets zouden leven. Hij vind de mens de moeite waard, dat is een wonder: wat is de mens dat U die gedenkt? (Psalm 8). Daar is voor gestreden en overwonnen door Gods Zoon, Jezus: opdat wij aanvaard worden als volwaardige kinderen. Jezus zegt dat we niet als weeskinderen hoeven te zijn, we kunnen in Gods familie worden opgenomen. Jezus verbindt ons weer met God. Kunnen we dat geloven? Geloven is weten en vertrouwen in het herstel van de band tussen hemel en aarde. Is geloven zo eenvoudig, kunnen we dat geloven? Goed als we lied 136 uit Opwekking: Abba Vader, blijven zingen en het Onze Vader blijven bidden.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk