

Beste mensen,

In deze dagen vieren Joden en Christenen het Paasfeest. Joden gedenken de bevrijding van het volk Israël van de slavernij uit Egypte, Christen denken aan het lijden, de dood en de opstanding van Jezus. Behalve dat het in dezelfde tijd gevierd wordt zijn er meer verbanden. Het Joodse feest: Pesach betekent voorbijgaan: het voorbijgaan van de dood. Ook bij Pasen is de dood van voorbijgaande aard, het graf is niet het einde. Het bloed van een lam, een onschuldig dier doet de dood voorbij gaan. Jezus wordt ook een lam genoemd, dat de schulden van de wereld wegneemt. Het gaat bij allebei erom dat er een uitweg is uit de ellende en het onrecht dat in deze wereld soms de boventoon lijkt te voeren, een exodus. Christenen geloven dat de gebeurtenissen, beschreven in het Oude Testament, een voorafschaduwing is van dat wat komen gaat. Oud en nieuw staan niet met elkaar in tegenspraak, ze vullen elkaar aan. De feesten wijzen op Christus. Toen was er verlossing voor Israël, door Jezus is er redding voor alle mensen mogelijk. De Pesachmaaltijd doet ook aan het Avondmaal denken, Jezus vierde dat toen met zijn leerlingen. Israël viert nog steeds de maaltijd met het speciale matzebrood, dan wordt het verhaal van de bevrijding weer verteld. Als Christenen Avondmaal vieren denken ze ook aan de bevrijding die mogelijk is door het offer van het lam Jezus.

In onze tijd lijkt dood en verderf nog vrij rond te kunnen gaan, denk aan de corona en de gevolgen, aan oorlogen die nu woeden en wat mensen elkaar aan kunnen doen. Gaat de dood voorbij? Het volk van Israël is het van generatie op generatie blijven doorgeven dat er een uitweg is en dat er een rechtvaardige God is en dat de farao's van deze wereld niet het laatste woord hebben, ze worden zelfs weggespoeld. De oudere generatie is het blijven vertellen aan het jongere geslacht. Christenen vieren al 2000 jaar dat Jezus leeft, ook al woeden er nog zoveel stormen, er is verlossing mogelijk, aan zonde en lijden kan een eind komen. We zijn niet ten dode opgeschreven. De loodzware steen voor het graf is weggerold. U zij de glorie, opgestane Heer, u zij de victorie.... Jezus leeft en wij mogen met Hem leven.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk