

Beste mensen,

Als we bidden, kunnen we God danken voor wat we ontvangen hebben, je kunt je zegeningen tellen. Wij leven in een land waar het niet voor iedereen ideaal is, maar hier heerst vrede en mensen hoeven niet om te komen door voedselgebrek. In andere streken is er strijd, op de plaats waar de Tempel heeft gestaan wordt gevochten, er heerst nog geen vrede op aarde en in onze ziel. In ons persoonlijke leven is vast wel iets om dankbaar voor te zijn. Toch kunnen er veel dingen zijn die aan ons geluk ontbreken. Een gebed is roepen om hulp. Men gaat soms pas bidden als men het niet meer op eigen kracht kan redden. We leven nog niet in het paradijs. Bidden kan wel eens lijken op een verlanglijst. Wij zouden graag willen dat God ons nu verhoort. In het Onze Vader zeggen we: Uw wil geschiede. We zouden graag willen dat onze wil geschiedt. Heeft het dan wel zin om te bidden als God op Zijn tijd verhoort en beslist? Is God wel te beïnvloeden? Abraham heeft dat geprobeerd bij zijn voorbede voor Sodom en Gomorra. Zijn gebed heeft de ondergang toen niet voorkomen, al ontkwamen Lot en de zijnen. Mozes heeft voor zijn volk gebeden en God verhoorde. Ninevé bad en het bleef behouden. Jezus vertelde een gelijkenis van een weduwe die bleef bidden en uiteindelijk verhoord werd. Er zijn mensen op gebed genezen, maar ook niet. Jezus heeft veel gebeden, zelfs in de Hof van Getsemané en aan het kruis. Toen zijn er geen engelen uit de hemel gekomen om Hem te bevrijden. Ook Hij zegt: Uw wil geschiede.

Een gebed is niet alleen een smeekgebed of een dankgebed, maar ook een gesprek met God. De mogelijkheid om met God in contact te komen. Het is geloven dat een relatie met God mogelijk is. We kunnen onze zorgen aan God voorleggen. Graag zouden we een direct antwoord van Hem willen krijgen. Bidden is, denk ik, vooral leren omgaan met God in het dagelijks leven, ons dagelijks leven met Hem willen delen. Hem betrekken bij onze beslissingen, een weg zoeken om onze wil met Zijn wil in overeenstemming te brengen. Het gebed zou ons kunnen helpen beter geestelijk staande te blijven. In de voorbede voor anderen kunnen we ook tonen met hen betrokken te zijn, uit gebeden kunnen daden voortvloeien. Gebed hoeft geen passiviteit te zijn. Er wordt ook wel gezegd: werk en bid. Onze gebeden kunnen met onze daden ondersteund worden. Maria en Marta, de biddende en de werkende zouden elkaar wel eens nodig kunnen hebben. Jezus heeft gezegd: bid zonder ophouden. Gebed is een teken dat je gelooft in redding en verlossing dat je gelooft in de komst van Gods heerschappij en niet die van het kwaad: blijven bidden: Uw Koninkrijk kome en verlos ons van de boze.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk