

Beste mensen,

Deze week was het Koningsdag. Bij mij in de buurt zag ik veel straathandel, vrije handel, dat mag op die dag en het kan weer na twee jaar. Zolders en kelders en schuurtjes worden leeggehaald, spullen die men niet meer gebruikt probeert men aan anderen kwijt te raken en er een prijsje voor te krijgen. Er wordt opruiming gehouden. Pas geleden was het Pesach, dan wordt in Joodse huizen grote schoonmaak gehouden. Vroeger was in de lentetijd omstreeks Pasen een tijd van opruiming en vernieuwing.

Mensen bewaren veel, wat ze eigenlijk niet meer gebruiken. We blijven met veel overbodige ballast zitten. Toch zijn er kostbaarheden, erfstukken die we willen bewaren, die hun waarde voor ons hebben behouden. Op geloofsgebied is het goed het geloof te bewaren dat ons is overgeleverd, dat is kostbaar. Maar er kunnen ook gewoonten en gebruiken insluipen die eigenlijk niet van belang zijn, die we kunnen missen en ons zelfs in de weg staan. Het kan soms goed zijn van tijd tot tijd het erfgoed van ons geloof kritisch te bekijken. Ons geloof moet geen rommelzolder zijn waar we dingen bewaren die we niet meer gebruiken. Het moet gevuld zijn met waar we steun aan hebben. Zo kan iets weer zichtbaar worden, wat we wel in huis hadden, maar niet meer wisten dat we het hadden, door de rommel zijn we onze rijkdom dan niet bewust. Ooit heeft men eens in Jeruzalem een grote schoonmaak in de tempel gehouden, er was daar veel overbodige traditie, maar onverwacht werd een Bijbelboek ontdekt, wat jaren onder het stof had gelegen en vergeten was. Het was een ontdekking die het geloof van de mensen versterkt heeft, het heeft ze nieuwe inspiratie gegeven (2 Koningen 22). Ook de Sabbat en de doop op belijdenis waren ooit bijna vergeten. Het is goed af en toe weer na te gaan wat in ons geloof van werkelijke waarde is; onderzoek alle dingen, en behoud het goede....

Een goede Sabbat gewenst,

Roel Dijk