

Beste mensen,

Geven zou mooier zijn dan krijgen, het is zaliger te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35).

We vinden het wel mooi geschenken te krijgen, b.v. op een verjaardag. Het is dan een attentie, een teken van waardering. Maar als je afhankelijk bent van giften wordt het als minder plezierig ervaren. We willen geen bedelaar zijn, we eten niet graag genadebrood, dat wordt wel als een vernedering ervaren. Het is mooi als er sociale voorzieningen zijn, maar je lot is dan in handen van de gevers, die nemen het initiatief. We willen het liefst dat als we iets ontvangen dat er iets tegenover staat. Dat we beloond worden voor onze eigen prestaties, loon naar werken. Dan voelen we ons pas gewaardeerd, dan hebben we het verdiend, ons verdiende loon. Als je afhankelijk bent van giften voelt het soms of je in de schuld staat, dat je het zelf niet kon redden, dat je een "loser" bent (verliezer bent op maatschappelijk gebied), het kan in strijd zijn met het gevoel van eigenwaarde en trots. Het zou goed zijn in het dagelijks leven als er een balans is tussen geven en ontvangen, het geeft meer gevoel van eigenwaarde.

In het Onze Vader bidden we: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeven is ook een vorm van geven. In het dagelijks leven proberen we goed te presteren en iets van ons leven te maken. Maar we kunnen er op stuiten dat het niet altijd gaat zoals we zouden willen, het is niet altijd makkelijk om dat te erkennen. We redden het niet altijd op eigen kracht, tegenover onze medemensen en tegenover God. Op eigen kracht verdienen we de hemel niet. Tegenover Hem kunnen we in de schuld komen staan. God biedt hulp aan, maar willen we dat accepteren? Hij biedt vergeving aan en genade. Durven wij het aanbod van die Gulle Gever te aanvaarden? God wil ons mensen niet kleineren, Hij wil de verhouding tussen Hem en ons herstellen, door de schuld kwijt te schelden. Wij mensen zijn voor Hem kostbaar in Zijn ogen, die wil Hij niet verloren laten gaan. Geloven is ja zeggen tegen dat aanbod.

Een goede Sabbat gewenst,
Roel Dijk